



Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Νεανική Περιοδική Έκδοση. Αριθ. φύλλου 161, Έτος 160, Οκτώβριος 2010

ΚΙ ΕΣΥ ΒΡΟΥΤΕ;

Στο υπ' αριθμ. 157 φυλλάδιο του «Αγ. Ελευθερίου», αγαπητοί αναγνώστες, γράψαμε θέμα με τον τίτλο «Ανοίξετε το στόμα σας κι όχι το πορτοφόλι σας σεβαστοί πατέρες» ζητώντας από τα υπεύθυνα πρόσωπα της Διοικούσας Εκκλησίας να υπερασπιστούν το λαό τους από την αυθαιρεσία, αρπαγή και ασυδοσία πολιτικών προσώπων και των οργάνων τους.

Όλες οι Πνευματικές Εκκλησιαστικές Προσωπικότητες, καθώς και οι Πανεπιστημιακές, Καλλιτεχνικές και Λαϊκές μαχητικές δεν έχουν αδρανοποιηθεί. Υπάρχουν συνήθως πάντα οι **επτακισχιλίοι** που δεν έχουν κλείνει γόνυ στον Βάαλ, όπως και αυτή την ώρα μέσα στη δεινή λαίλαπα που ταλανίζει την χώρα μας. Μόνο που δεν μπορούν να συνενωθούν, ώστε να φέρει αποτέλεσμα ο αγώνας τους.

Είναι ανάγκη, σήμερα, πολύ περισσότερο από άλλες εποχές, οι δυνάμει να φέρουν πνευματικά όπλα να τα χρησιμοποιούν, για να ενημερώνεται ο κόσμος στο νόημα της πραγματικότητας και στις παγίδες της «προοδευτικότητας» και στην κατάληξη της αθλιότητας.

Τα εθνικά μας συμφέροντα αυθαίρετως καταπατούνται από την βουλμία γειτόνων μας και η χώρα μας με δύο λόγια είναι ξέφραγο, αφρούρητο αμπέλι, εκτεθειμένο στις μηχανές και στις πλεκτάνες πολυποικίλων εξωτερικών παραγόντων καθώς και εσωτερικών, που σαν την δουλοπρεπή ηχώ τους ανταποκρίνεται. Το συνηθισμένο αυτό ζεύγος της καταστροφής!

(Συνέχεια στη σελ. 2)

«Η ΑΓΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ»

Ακούστηκε τελευταία ανάμεσα σε κύκλους θρησκευομένων πρωτότυπο σύνθημα, για να χαρακτηρίσει την οικονομική κατάσταση της χώρας μας και να ερμηνεύσει τον λόγο για τον οποίον έχουμε περιέλθει σαν κράτος εις την έσχατη ένδεια... Μας επισκέφτηκε η υπό της Θείας Πρόνοιας σταλμένη «Αγία και ευλογημένη οικονομική Φτώχεια», για να θεραπεύσει επιτέλους τον ασυγκράτητο καταναλωτισμό μας που σούρνει ξέχειλα και επιδεικτικά τα καρτσάκια των Σούπερ Μάρκετ από «απαραίτητα αγαθά»!

Εκ πρώτης όψεως, εύλογα, αυτός ο χαρακτηρισμός επισημαίνει τον έλεγχο που ήλθε εγκαίρως να μας εγκαλέσει στην ηθική τάξη, με κάθε σοβαρότητα και αυστηρότητα, θυμίζοντάς μας



Το «ΟΧΙ» της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940

την εμπορική μας εγκράτεια που έχει ποδοπατηθεί

από το αλόγιστο ξενόφερτο shopping (καταναλωτική χαρά) που εισήλθε θριαμβευτικά και στη χώρα μας μαζί με όλες τις σαβούρες του εξωτερικού.

Σήμερα, όπως είναι γνωστό και αρκετά αισθητό στο πετσί μας, οι περιορισμοί μισθών και συντάξεων έχουν γίνει ο εφιάλτης των λαϊκών στρωμάτων που συνεπικουρούμενος από ΦΠΑδες και ανατιμήσεις προϊόντων κ.τ.λ. συντελεί στην σύνθεση μιας ζοφερής εικόνας βομβαρδισμένου οικονομικού τοπίου! Αυτή την καταθλιπτική εικόνα με όλες τις προεκβολές και τις τραγικές για πολλούς **Ανθρώπους** συνέπειες, κάποιιοι δεν διστάζουν να την ονομάσουν «Αγία Φτώχεια» συσχετίζοντάς την με της Θείας Πρόνοιας την

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Αν δεν μπαίναμε στο Μνημόνιο, θα χρεοκοπούσαμε; Οι Ούγγροι αψηφούν Δ.Ν.Τ./Ε.Ε.

Από τον Γιώργο Δελαστίκ

Αδύνατον να χωνέψουν οι Ευρωπαίοι το **Α**νηρό πολιτικό χαστούκι που έφαγαν η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. από τη νεοεκλεγείσα δεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η οποία αρνήθηκε επιδεικτικά να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις τους, προκειμένου να τους χορηγήσουν ένα δάνειο δηλώνοντας ότι **δεν έχει καμία πρόθεση να επιβάλει πρόσθετα μέτρα λιτότητας στον ουγγρικό λαό επειδή έτσι θέλουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί.** «Πραγματικό χλευασμό επιφύλαξε η ουγγρική κυβέρνηση στο Δ.Ν.Τ. και στην Ε.Ε. που

έστειλαν αντιπροσωπείες τους για να εκμίσουν το πρόγραμμα βοήθειας στην Ουγγαρία», έγραψε η γαλλική «Λιμπερασιόν».

Η επίσης γαλλική «Μοντ» δείχνει εξίσου σοκαρισμένη με τη στάση τόσο του **Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν** όσο και των στελεχών της κυβέρνησής του απέναντι στη συμφωνία υποτέλειας της Ουγγαρίας προς το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Ε. που είχε υπογράψει η προηγούμενη, **σοσιαλιστική** και εκεί, ουγγρική κυβέρνηση, η οποία συνετρίβη στις εκλογές το Μάιο, για να πάρει δάνειο 20 δισ. ευρώ.

«*Η νέα ομάδα που βρίσκεται στην εξουσία στη Βουδαπέστη φαίνεται να θέλει να απαλλαγεί από τους όρους του δανείου. Αυτό είναι επικίνδυνο*», γράφει η «Μοντ» και συνεχίζει: «*Τα πάντα εξελίσσονται σαν να προτίθεται ο Βίκτορ Όρμπαν, ο νέος πρωθυπουργός, να αναιρέσει το λόγο που έχει*

δοθεί στην Ε.Ε. και στο Δ.Ν.Τ. Ο Όρμπαν επιδεικνύει ανοιχτά μια προκλητική και προσβλητική αναιδεια απέναντι στους πιστωτές του!»

Με ιερή αγανάκτηση η «Μοντ» πληροφορεί τους αναγνώστες της ότι ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός «*προκαλεί την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.*». **Απουσίαζε από τη Βουδαπέστη όταν μετέβη εκεί ειδική αντιπροσωπεία του Δ.Ν.Τ.** γιατί προτίμησε να πάει στη Νότια Αφρική προκειμένου να παρακολουθήσει τον... τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου!

«*Η αντιπροσωπεία του Δ.Ν.Τ. δεν κατόρθωσε να πάρει από τους Ούγγρους στοιχεία και καθαρές απαντήσεις και έτσι επέστρεψε στην Ουάσιγκτον με άδεια χέρια*» υπογραμμίζει θιγμένη η «Μοντ», προχωρώντας στη διαπίστωση ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΚΙ ΕΣΥ ΒΡΟΥΤΕ;

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Είναι παιδαριώδες, όταν φθάνουμε σε τετελεσμένα ζημιογόνα γεγονότα, τότε να αφυπνίζονται οι συνειδήσεις μας και με οργή και αγανάκτηση να καταφερόμαστε ενάντια στους υπευθύνους. Και μη δυνάμενοι να διορθώσουμε τίποτα, σε λίγο πάλι να επιστρέφουμε στη χειμερία νάρκη μας.

Ελπίδα μας η φωνή εκείνων των ιερωμένων που έχουν στα χέρια τους καθημερινά το λαό και πονάνε για τη δυστυχία του (Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, Πειραιώς Σεραφείμ, κ.α.). Υπεργολάβοι όμως της νέας εποχής τούς θέλουν κλεισμένους μέσα εις τον Ναόν και ασχολούμενους μόνο με τα του Ναού και τις ελεημοσύνες τους! Αυτοελεγχόμενοι και μη ετέρους ελέγχοντες! Οι πολιτικοί μας άνδρες καθώς και τα παπαγαλάκια τους να είναι ανεξέλεγκτοι. Μόνο στις εκλογές είναι κατάλληλοι να πλευρίζονται, οι ιερωμένοι, για να προδιαθέτουν τους ψηφοφόρους για το «καλό της χώρας»!

Εάν κανένας ιερωμένος τολμήσει και εκφραστεί «όχι κολακευτικά» για τα κακώς κείμενα» και τα αντίχριστα τεκταινόμενα της «δημοκρατικής» ασυδοσίας της εποχής μας (Ανθιμος Θεσσαλονίκης), ευθύς αμέσως θα προσκληθεί, σαν εύκολο θύμα, στα τηλεοπτικά παράθυρα για να εκτελεσθεί πνευματικά από τους νεοεποχικούς δημίους της διεστραμμένης δημηγορίας!

Με άλλα λόγια, οι ιερωμένοι δεν είναι Έλληνες για να συμπονούν την πατρίδα τους, αλλά ούτε ΑΡΜΟΔΙΟΙ να υπερασπίζονται το ποίμνιό τους από τα δόκανα και τις παγίδες που είναι απλωμένα εις την γην από τα ανάλητα συμφέροντα, εκτός βέβαια... από τις παγίδες και τα δόκανα που κρύβονται μέσα στην ανημποριά του «επικίνδυνου», συντηρημένου και ισοπεδωμένου ανθρώπου, του αδιόρθωτου!

Αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα των ιερωμένων από τ' αφεντικά, όσον αφορά τον έλεγχο και την διαμόρφωση του υποτακτικού χαρακτήρα των απλών πολιτών, εις τους «ανωτέρους» του, που αγωνίζονται και αγρυπνούν για την ευημερία της χώρας...

Βολικοί λοιπόν, αγαθοί και γλυκομίλητοι πρέπει να είναι οι παπάδες, ειδημή θα αντιμετωπίσουν την παγερή οργή των φωστήρων της δημοσιογραφίας, όταν δραπετεύουν από τους χώρους τους και εισέρχονται σε ξένα οικόπεδα ενθαρρύνοντας ανταρσίες...

Με λίγα λόγια, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις απαιτήσεις της Πολιτείας για την συμπεριφορά των προσώπων της Διοικούσας Εκκλησίας! Πλην όμως, βλέπουμε τελευταία με απορία μας, να ακούγεται εκ μέρους της εκκλησιαστικής κορυφής της χώρας μας απαγορευτικό μήνυμα που επιχει-

ρεί επίσης να σφραγίσει τα στόματα των ιερωμένων που αγανακτισμένοι εκφράζουν με πραότητα την αντίθεσή τους, για την συγγνή επικαιρότητα που φορτώνεται στους αδύναμους ώμους του βομβαρδισμένου πολίτη. Το πνεύμα το «άλαλον και το κωφόν» κάνει την αιφνιδιαστική επίσκεψή του και γίνεται «η έσχατη πλάνη χείρων της πρώτης»! Πέφτει κανείς από τα σύννεφα! Δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει. Ή δεν υπάρχει κάποια αλήθεια και συνέπεια που συνέχει τα εκκλησιαστικά πράγματα, καθώς και αποφάσεις, ή ο κάθε μεγάλος μπορεί να μπερδεύει το λαό ανάλογα με τις προσωπικές του απόψεις.

Ο Αρχιεπισκοπικός λόγος προς την Ιεράν Σύνοδο -και γενικότερα προς πάσαν εκκλησιαστική διοικητική αρχή- ισχυρίζεται ότι «ο λαός περιμένει από εμάς νηφαλιότητα και ειρηνοποιό παρουσία»! Δεν νομίζουμε ότι ο -σεβαστός μας κατά τα άλλα- Αρχιεπίσκοπος αγνοεί το μαρτύριο και τον θάνατο που υφίστανται τα πλήθη των απολυμένων από την εργασία τους και την αγωνία των μικροσυνταξιούχων, καθώς και την εκούσια υποδοούλωση της χώρας μας στο ΔΝΤ και τις χαρίεσσες ευρωτράπεζες που κάνουν το τοκογλυφικό τους έργο με πολύ περισσότερη και σαδιστική παρουσία!

Μήπως θα έπρεπε να απαντήσουμε με πιο πρωτότυπο τρόπο στο ψύχραιμο θύτη, αντί να τον μιμούμεθα στην απολαυστική σιγουριά του, για να είμαστε σύμφωνοι με την παράδοσή μας;

Οι Χρυσόστομοι και οι Βασίλειοι δεν edίστασαν να εξαπολύουν τους πνευματικούς τους ελέγχους ευθαρσώς σαν κεραυνούς στις Ευδοξίες και τους Μόδεστους και ποια πιο παραδοσιακή κίνηση από αυτές τις αναγκαίες και απαραίτητες που τίμησαν την πίστη;

Ποιος είναι ο καταποντιζόμενος μέσα στα κύματα αυτής της κρίσης που θέλει τον ναυαγοσώστη του «νηφάλιο και ασυγκίνητο», κι όχι θορυβώδη; Μα αυτό είναι που θα μας πειράξει την ώρα που πνιγόμαστε, μην αναταράξει τα κύματα ο σωτήρας μας πάνω στην προσπάθειά του να μας γλιτώσει; Απαγορεύεται να βάλει τις φωνές μια μάνα για να γλιτώσει το παιδί της; Κι αυτό μπορεί να γίνει βέβαια, εκτός αν είναι μητριά! Όποιες κι αν είναι οι απειλές που δέχεται, όποιοι κι αν είναι οι εκβιασμοί που την πιέζουν, θα χαλάσει και λίγο την ηρεμία της θα ταραξεί και λίγο την ουράνια πνευματικότητά της...

Γ. Σ. Γκεζερλής

Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, gbelis@di.uoa.gr
Στείλε μας το email σας, για να σας αποστείλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.pigizois.gr

Αν δεν μπαίναμε στο Μνημόνιο, θα χρεοκοπούσαμε;

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

«δεν σκοπίζεται καθόλου για τις απαιτήσεις της Ε.Ε. ή των διεθνών οργανισμών!».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Η άρνηση της δεξιάς ουγγρικής κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική εθνικής υποτέλειας των σοσιαλιστών προκατόχων της, προκάλεσε φυσικά αντιδράσεις από τους θιγόμενους Ευρωπαίους, γέννησε όμως και αισθήματα μόλις συγκαλυπτόμενου θαυμασμού σε διεθνές επίπεδο.

«Προκαλώντας τους πιστωτές της, η Ουγγαρία αρνείται περαιτέρω σφίξιμο του ζωνταριού», έγραψαν π.χ. στους τίτλους σχετικής ανάλυσής τους οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και υπογράμμιζαν: «Η προκλητική στάση... αποτυπώνει την κόπωση και την αντίσταση που απειλεί να προκαλέσει σε όλη την Ευρώπη η συνεχιζόμενη ώθηση για δημοσιονομική ορθότητα».

Ο Ούγγρος υπουργός Οικονομικών Σκιέργκι Μάτοτσι ήταν σαφέστατος, όταν εμφανίστηκε στην τηλεόραση αναφορικά με τη γραμμή της κυβέρνησης Όρμπαν απέναντι στο «μνημόνιο» που είχαν υπογράψει οι Ούγγροι σοσιαλιστές:

«Αυτό το κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και θα θέλαμε να καταργήσουμε τις ατυχείς συνέπειες αυτών των βημάτων. Είπαμε στους εταίρους μας ότι δεν εξετάζουμε σε καμία περίπτωση τη λήψη πρόσθετων μέτρων λιτότητας», διακήρυξε χωρίς περιστροφές.

«Σπανίως μια ουγγρική κυβέρνηση ρίχτηκε στη δουλειά με τόση ορμή. Αυτό ήταν επειγόντως αναγκαίο γιατί έχει καθορίσει ως σκοπό της την υπέρβαση της απελπισίας και της έλλειψης αυτοπεποίθησης που άφησαν στον ουγγρικό πληθυσμό οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής κυριαρχίας» ομολογεί και η γερμανική εφημερίδα «Φράνκφουρτ Αλγκεμάινε» και προσθέτει: «Η ομάδα του Όρμπαν θέλει εξαιτίας αυτού του λόγου να προωθήσει την «εθνική συνοχή».

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!

Το χειρότερο από όλα όμως για την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. δεν ήταν η άρνηση των απαιτήσεών τους εκ μέρους της ουγγρικής κυβέρνησης ούτε η εθνικά υπερήφανη στάση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μέσω της επιδεικτικής περιφρόνησης των εκπροσώπων τους. Ήταν το ότι η Βουδαπέστη τόλμησε να θίξει τα... «Άγια των Αγίων» της Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.: τις τράπεζες!

Για το 2010, η ουγγρική κυβέρνηση έχει να επιτελέσει ένα πανεύκολο έργο σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών της: να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού από 4% του ΑΕΠ που ήταν το 2009 σε... 3,8% του ΑΕΠ το 2010. Τίποτα δηλαδή.

Παρόλα αυτά, οι δυνάστες της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. απαιτούν από την ουγγρική κυβέρνηση να περικόψει τις ήδη γλιόχρες συντάξεις, να μεταρρυθμίσει επί τα χείρω το εθνικό σύστημα υγείας περικόποντας μισθούς

(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«Χτυπούν ταυτόχρονα το σώμα και την ψυχή μας»

«Στην εορταστική συναυλία στον Λυκαβηττό δεν είπα μόνο τη λέξη “Κατοχή” αλλά και απήυθυνα προς κάθε κατεύθυνση την προειδοποίηση ότι με βάση την ιστορική πείρα “ο Έλληνας όταν στριμώχεται, καθώς είναι πολυμήχανος, υποχωρεί, με τη σκέψη ότι τελικά κάτι θα γίνει για να αποφύγει το κόστος της αναμέτρησης. Υποχωρεί, υποχωρεί λοιπόν έως ότου τον αναγκάσουν να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Τότε μη έχοντας άλλη διαφυγή, θα γίνει είτε ήρωας είτε ραγιάς”.

Είναι λοιπόν φρόνιμο, για τους εκάστοτε δυνατούς, να μην ξεγελώνται από την υπομονή, την παθητικότητα και την υποχωρητικότητα του ελληνικού λαού αγνοώντας είτε υποτιμώντας το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θέσει λόγω της ιδιομορφίας του χαρακτήρα του την κόκκινη γραμμή, όπου η “σύνεση” μεταβάλλεται σε κείνο το γνωστό ΟΧΙ, χάρη στο οποίο άλλωστε η έννοια “ελληνικότητα” από αρχαιολόγους χρόνων είναι συνυφασμένη με υπεράνθρωπες θυσίες με καταστροφικές για τον ίδιο συνέπειες, που όμως τελικά μας χαλυβδώνουν το ήθος και μας επιτρέπουν να βαδίζουμε όρθιοι με το κεφάλι ψηλά... Κι αυτός είναι ο λόγος που αγάπησα με τόσο πάθος την Ελλάδα και τους Έλληνες, ενώ πρέπει να ομολογήσω ότι η καθημερινότητά τους με απωθεί σε σημείο που να αποζητώ την απομόνωση. Γνωρίζω όμως και κάτι άλλο: ότι ο Έλληνας με τους καλούς γίνεται καλύτερος, ενώ με τους κακούς χειρότερος. Γι’ αυτό και το σύνθημα “η Ελλάδα στους Έλληνες” τον ομόρφυνε και τον συστράτευσε, γιατί πίσω απ’ αυτό έβλεπε ότι κάποιοι δυνατοί θέλουν να παλέψουν μαζί του για κείνο που αγαπά περισσότερο: την εθνική ανεξαρτησία!

Κοίταξε όμως πόσο παράξενος σκηνοθέτης είναι η ζωή, ώστε ύστερα από τριάντα χρόνια να βρεθεί ένας “κλώνος” εκείνου που ανέμιση το σύνθημα αυτό πάνω από τα κεφάλια των Ελλήνων, να πει το ακριβώς αντίθετο! Ότι, δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να παραχωρήσουμε ένα μέρος από την εθνική μας ανεξαρτησία... Υποχρεωμένοι από ποιους; Και τι είναι η εθνική ανεξαρτησία για να την παραχωρείς και μάλιστα εθελοντικά πιστεύοντας και διαλαλώντας ότι έτσι σώζεις τον λαό;

Όμως η εθνική ανεξαρτησία είναι η ψυχή, η πνοή, η ίδια η ζωή ενός ελεύθερου λαού. Χωρίς αυτήν ο λαός είναι ουσιαστικά νεκρός. Μιας και η ψυχή δεν είναι ένα φτηνό πανί που το κόβεις για να δώσεις ένα κομμάτι εδώ κι ένα κομμάτι εκεί. Είναι ένα ΟΛΟΝ, ομοούσιο και αδιαίρετο... Και μου προκαλεί αληθινό πόνο το γεγονός ότι τόσο πολλοί και αξιόλογοι, ξεκινώντας από τον Γιώργο Παπανδρέου, λησμόνησαν τις θυσίες αυτού του λαού για την υπεράσπιση της εθνικής του ανεξαρτησίας.

Θα 'θελα εδώ να υπενθυμίσω ότι ο Ιταλός πρεσβευτής στις 28 Οκτωβρίου του 1940 ζήτησε από τον Ιωάννη Μεταξά την άδεια να χρησιμοποιήσουν οι Ιταλοί ορισμέ-

«Η ΑΓΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ»

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Πατρική στοργή που ενδιαφέρεται να συγκρατήσει τα παιδιά της από την υπερβολή του καταναλωτικού τους πάθους.

Κατά κάποιους, λοιπόν, η «Θεόσ-ταλη» αυτή και αθλία κατάσταση της οικονομικής κακομοιριάς, που ενέσκηψε στη χώρα μας και κατά συνέπεια θα πρέπει να την σεβαστούμε και να την δεχθούμε σαν φάρμακο, προορίζεται να εξαγνίσει την ασθένειά μας χωρίς γογγυσμούς και διαμαρτυρία, με ταπεινώση και πειθαρχία! Είναι προσωπικό μας φταίξιμο που πρέπει σαν καλοί χριστιανοί να το εντάξουμε στον διογκωμένο σωρό των πολυποικίλων ενοχών μας, για να εξυγιανθούμε με την αυτοκριτική και την **αυτοκατάκριση!!!**

Πολύ επιτυχημένο σύνθημα! Διατυπωμένο με απλότητα και πολύ σοφία

να λιμάνια και αεροδρόμια. Και εκείνος είπε ΟΧΙ εκφράζοντας τη θέληση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Δεν δήλωσε “για να γλιτώσω τη χώρα από την καταστροφή ενός ενδεχόμενου πολέμου “παραχώρησα ένα μέρος της εθνικής μας ακεραιότητας””.

Και ρωτώ: συγκριτικά ποια παραχώρηση είναι πιο σημαντική για την ανεξαρτησία ενός λαού; Ο έλεγχος 2-3 λιμανιών ή η καθολική υποταγή της οικονομίας; Με άλλα λόγια ποια θα ήταν βαρύτερη μορφή ξένης κατοχής; Η πρώτη ή η δεύτερη;

Και κάτι ακόμη: Πιστεύω και μπορώ να το αποδείξω, ότι δεν είναι η οικονομική μας κρίση που οδήγησε την Τρόικα στη χώρα μας αλλά ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς συνωμοσίας με όργανα τρεις Τράπεζες, μια Αμερικανική και δυο Ευρωπαϊκές. Το πώς και το γιατί, όπως φαίνεται, ο ελληνικός λαός θα το δει μόνο όταν βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Και τότε θα πονέσει πολύ. Πάρα πολύ.

Όσο για τον ρόλο του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης θέλω να εκφράσω μόνο μια ευχή: Ότι έχουν πέσει θύματα της πρωτοφανούς συκοφαντικής εκστρατείας που κάποιοι ενορχήστρασαν κατά της χώρας και του λαού μας με καταστροφικές βλέψεις για το μέλλον μας, που άλλωστε δεν τις κρύβουν και που για ανεξήγητους λόγους δεν φαίνεται να τις έχουν αντιληφθεί ακόμα τόσοι και τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι, των οποίων την ευθύνη και τον πατριωτισμό κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Όμως και μόνο το γεγονός αυτό αποτελεί κατά την ταπεινή μου γνώμη μέγιστη τραγωδία, δεδομένου ότι γίνονται έτσι άθελά τους ο καλύτερος αγωγός- σε σχέση με την κομματική γεωγραφία της χώρας μας- για να επιβληθεί η πιο σατανική και καταστρεπτική επίθεση από όσες έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα. Γιατί χτυπούν ταυτόχρονα το σώμα και την ψυχή μας αποβλέποντας στην ολοκληρωτική μας διάλυση.

**Επιστολή στα «ΝΕΑ», ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ:
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010**

για να κυκλοφορήσει ευρέως... ν’ αγαπηθεί από τους εναρέτους θρησκευόμενους και να καρποφορήσει προς όφελος ανθελλήνων και αντορθόδοξων και των δουλοπρεπών εντόπιων συνεργατών τους. Σκοπός να χρυσωθεί το χάπι των «μέτρων και... χιλιομέτρων», που μας επιβάλλονται, για ευκολότερη κατάποση.

Αναλογιζόμαστε, πόσο ευκολότερα θα συντελεσθεί το επώδυνο φορομπηχτικό έργο του παρόντος, εάν αυτό το φαινομενικά αθώο «σποτάκι» κυκλοφορήσει ανάμεσα σ’ ένα λαό που στην μεγάλη πλειοψηφία του σέβεται την Αγιοσύνη;

Ο κάθε είδους πόλεμος και οι κοινωνικές διαμάχες συνεπικουρούνται και από προπαγάνδες, που εκφοβίζουν ή καλύπτουν εγκλήματα! Λέτε τα κάθε είδους «ψυχαγωγικά» ανέκδοτα που κατ’ αρχάς εξέθεταν τους Αρμενίους και κατόπιν τους Ποντίους να είχαν σαν εμπνευστές τους συμπατριώτες μας και όχι τους αλλοεθνείς σφαγείς τους που ήθελαν να καλύψουν διά γέλωτος εγκλήματά;

Το φαινομενικά αυτό αθώο απόφθεγμα, «Αγία φτώχεια», που μπορεί κάθε απλός και απονήρευτος πολίτης να το εκφράσει χωρίς καμιά κακή σκοπιμότητα και επαρμένη συμπεριφορά, οφείλουμε να το δεχθούμε σαν προϊόν και γέννημα ξενοκίνητων επινοήσεων, όπως το: «Γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλις να τουρκέψει!» Πιθανώς να ξοδεύτηκε και λίγο ο Μωάμεθ, για να κυκλοφορήσει το παραπάνω αυτό ηττοπαθές σύνθημα στα σπλάγγνα της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν λίγοι οι πνευματικοί μας ηγέτες και προύχοντες κατά την προεπαναστατική περίοδο του ξεσηκωμού του 1821 που έλεγαν ότι οι τύραννοι μας εδόθησαν από τον Θεό, για τις αμαρτίες μας και δεν πρέπει να επαναστατούμε εναντίον τους!!! (βλ. «Ελληνική Νομαρχία», κι όχι μόνο).

Σήμερα, που είναι πολύ της μόδας να καθαγιάζεται το ψέμα και να καταπατείται η αλήθεια, είναι πολύ βολικό για τα αφεντικά να μας βλέπουν να εισερχόμαστε «πρόσχαροι» στο σκοτεινό νεοεποχικό τούνελ, παρά να αντιδρούμε οργιζόμενοι και ξορκίζοντας το κακό από μακρινές αποστάσεις...

Τελικά, αν κάποια «ταπεινή καρδιά» τύχει να μην περιοριστεί και πολύ οικονομικά από την φτώχεια που λανσάρεται σήμερα σαν ιαματικό «μέτρο», ας προσπαθήσει να συλλογιστεί το μαρτύριο της πραγματικότητας με την φαντασία της μήπως και καταλάβει ότι τα ξυλοκέρατα που θέλουν να μας ταΐσουν στερούνται παντελώς αγιοσύνης...

Φοβερό να είσαι φτωχός, χειρότερο όμως είναι να γίνεις πλούσιος με άτιμα μέσα! (Γρηγόριος Θεολόγος).

Αν δεν μπαίναμε στο Μνημόνιο, θα χρεοκοπούσαμε;

(Συνέχεια από τη σελ. 2)

και θέσεις γιατρών και νοσοκόμων και μειώνοντας τα κρατικά κονδύλια για την υγεία, να κλείσει τεράστιες ζημιολόγες κρατικές επιχειρήσεις απολύοντας εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγρους. Απαιτούνται περικοπές τουλάχιστον ενός δις. ευρώ για να μπορέσετε να μειώσετε το έλλειμμα φέτος σε 3,8% και του χρόνου σε 3% είπαν οι εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. στους Ούγγρους.

Άρα, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα λιτότητας, διαπίστωσαν εμβριθώς. Εκεί τους έκανε ρελάνς και τους τρέλανε η ουγγρική κυβέρνηση! «Ένα δις. πρόσθετα έσοδα σε δύο χρόνια θέλατε;» τους απάντησαν. «Εμείς θα μαζέψουμε περισσότερα. Όχι όμως με νέα λιτότητα για τον κοσμάκη. Απλούστατα, θα φορολογήσουμε τις τράπεζες!».

ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμ' έπος αμ' έργον! Η κυβέρνηση Όρμπαν ανακοίνωσε έκτακτη εισφορά για τρία χρόνια των τραπεζών, ύψους 0,45% όχι όμως επί των κερδών, αφού φυσικά όλες θα φρόντιζαν να εμφανίσουν ζημιές, αλλά επί των ακαθάριστων εσόδων! Έριξε και μια έκτακτη φορολογία 5,2% στο ύψος των συναφθέντων συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών και μια έκτακτη φορολογία μέχρι 6% στις χρηματοπιστωτικές εταιρίες και σε όλες τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες!

Κόντεψαν να πάνε από εγκεφαλικό όλοι μαζί - η Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ., οι τραπεζίτες και όλα τα παράσιτα και τα «λαμόγια» του χρηματοπιστωτικού συστήματος! Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου τη δεύτερη - με βάση τα έσοδα του 2009, τα οποία έχουν ήδη δηλώσει.

Περιχαρής ο υπουργός Οικονομικών της Ουγγαρίας έκανε δημοσίως τους λογαριασμούς του: οι τράπεζες θα «σκάσουν» 450 εκατομμύρια, οι ασφάλειες άλλα 135 και οι υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές εταιρίες ακόμη 110 εκατομμύρια - να 'τα τα 700 εκατομμύρια ευρώ αμέσως - αμέσως μόνο για φέτος!

«Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική έκτακτη επιβάρυνση, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο του ελλείμματος τους 3,8%» δήλωσε σαρκαστικά στην τηλεόραση ο Γκιέργκι Μάτολσι, ο Ούγγρος υπουργός Οικονομικών.

Με τα χρήματα αυτά όχι μόνο θα μειώσουμε το έλλειμμα στο 3,8% αλλά και θα δώσουμε κίνητρα για ανάπτυξη της οικονομίας, πρόσθεσε. Θα μειώσουμε στο μισό - δηλαδή στο 10% - τον συντελεστή φορολόγησης όλων των επιχειρήσεων που έχουν μικτά κέρδη μέχρι 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ένα μέτρο που αφορά 250.000 επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες, οι οποίες αποτελούν τα τρία τέταρτα του συνόλου των ουγγρικών επιχειρήσεων. Επίσης, με τα λεφτά που θα πάρει η ουγγρική κυβέρνηση από τις τράπεζες, θα μπορέσει να μειώσει τον συντελεστή φορολογικού εισοδήματος φυσικών προσώ-

πων στο ενιαίο ύψος του 16%, καλύπτοντας τις απώλειες φορολογικών εσόδων με ένα τμήμα των χρημάτων των τραπεζών!

«ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ "ΓΔΑΡΑΤΕ" ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΣΤΕ!»

Πανικός επικράτησε στους κύκλους της Ε.Ε. Η Κομισιόν έσπευσε να προσάψει στην ουγγρική κυβέρνηση ότι... δεν εκτίμησε σωστά τις επιπτώσεις αυτής της έκτακτης φορολογίας στις τράπεζες, η οποία «ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη» και να «αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές».

Ανοησίες και προσχήματα. Ο πραγματικός λόγος που πανικόβαλε την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. ήταν μήπως αυτή η εθνικά επωφελής ουγγρική στάση βρει μιμητές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δημιουργήσει «σχολή» παρακινώντας και άλλες κυβερνήσεις κρατών - μελών των «27» να φορολογήσουν τις τράπεζες αντί να υποβάλλουν τους λαούς τους σε εξοντωτικά μέτρα λιτότητας.

«Η Ουγγαρία θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με μια αντίστοιχη απόφαση τέτοιων διαστάσεων!» έγραψε η γερμανική «Φράνκφουρτ Αλγκεμείνε» την παραμονή της ψήφισης του νόμου για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών από το ουγγρικό κοινοβούλιο, η οποία έλαβε ήδη χώρα από την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει όμως ένα ακόμη «μυστικό» όπου καθιστά πραγματικά εξαιρετική αυτή την απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης.

Το 80% του ουγγρικού τραπεζικού συστήματος ελέγχεται από... ξένες τράπεζες - πρωτίστως αυστριακές και γερμανικές, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές! Πρακτικά, λοιπόν, από τα 700 εκατομμύρια ευρώ ένα τεράστιο τμήμα θα το πληρώσουν όχι οι Ούγγροι τραπεζίτες και παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά οι... Ευρωπαίοι!

Όσον αφορά δε στην έλλειψη ρευστότητας που ενδέχεται να παρουσιάσουν κάποιες τράπεζες στην Ουγγαρία εξαιτίας της έκτακτης φορολογίας, αυτή θα καλυφθεί μέσω προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οπότε πάλι οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν!

Ομολογουμένως διπλά αριστουργηματική η κίνηση της ουγγρικής κυβέρνησης...

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ., πέρα από τις φραστικές διαμαρτυρίες, προσπάθησαν να υπονομεύσουν και στην πράξη την πολιτική της δεξιάς ουγγρικής κυβέρνησης. Κύριο όργανό τους ο διοικητής της Τράπεζας της Ουγγαρίας.

Η κυβέρνηση απαιτούσε να μειώσει τα επιτόκια χορηγήσεων, ώστε να διοχετευθούν χρήματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους χρεωμένους καταναλωτές και νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να κινηθεί η οικονομία. Αυτός όμως αρνείται πεισματικά, με πρόσημα τον κίνδυνο... πληθωρισμού. Αρνείται επίσης να σηκωθεί να φύγει, παρόλο που η κυβέρνηση ακόμη και με δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού εκφράζει την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης της προς το πρόσωπό του και τον καλεί δημοσίως να παραιτηθεί.

Η κυβέρνηση Όρμπαν αποφάσισε λοιπόν

Θεαματικό μυστήριο παλινόρθωσης πειστήριο

Τι έφταιξε ο άνθρωπος που στείλαμε στη βρύση; Τρύπιο κουβά του δώσαμε, πήγε να τον γεμίσει.

Σοφίστηκε, προσπάθησε το άνοιγμα να κλείσει, το μόνο που κατάφερε τ' αγκάθια να ποτίσει.

Αυτά βρήκε στο δρόμο του κι ήταν η μόνη λύση να καλοπιάσει τους σκληρούς να τους φιλοτιμήσει!

Μειδιάματα, χαμόγελα σκηνές φιλοφροσύνης κι εναλλασσόμενες ματιές μεγαλοπραγμοσύνης!

Υστερ' απ' την κατάπτωση θαύμα επιτελείται και όλα διορθώνονται και αισιοδοξείτε!

Τώρα ακούμε κι «εύσημα» δεχόμαστε κι επαίνους είμαστε πεντακάθαροι, αλί στους διεφθαρμένους!

ο Παράλογος

να τον χτυπήσει εκεί που πονούν όλα τα «λαμόγια» του φυράματος αυτού: στην τσέπη! Του περιέκοψε τον μισθό κατά... 75% από 30.000 ευρώ το μήνα (ποσό αστρονομικό για την Ουγγαρία) του τον έκανε 7.500 ευρώ.

Ξεσηκώθηκε αμέσως αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν αντέχει να βλέπει τραπεζίτες να υφίστανται τέτοια «μαρτύρια» και κατάγγειλε την ουγγρική κυβέρνηση για «καταχρηστικά μέτρα».

Μέσα σε ένα γενικό κλίμα κατάληψης ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού από τη Δεξιά και μάλιστα εξ εφόδου με σαφώς αντιδημοκρατικές μεθόδους, η κυβέρνηση Όρμπαν ξηλώνει με αστραπιαία ταχύτητα και τους μηχανισμούς των «Κουίσιλινγκ» που υπηρετούν την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.

Ήδη «αποκεφαλίστηκαν» οι άνθρωποι που είχαν τοποθετηθεί επικεφαλής της Ουγγρικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης που διαχειρίζεται τα κονδύλια της Ε.Ε., της Ουγγρικής Τράπεζας Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φόρων, της Αρχής Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Θεσμών, του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής κ.λπ., πέρα φυσικά από τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και κρίσιμων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης...

Παράλληλα, μέχρι σήμερα πρέπει να παραδώσει το πόρισμά του ο Λάσλο Πάπσασκ στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος αναφορικά με τη ζημιά που προξένησε στο δημόσιο συμφέρον η διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων του Φέρεντς Γκιούρτσαν και του Γκόρντον Μπάιντσι προκειμένου να αποφασίσει ο Όρμπαν αν θα τους παραπέμψει σε εξεταστική επιτροπή της Βουλής για να τον καταδικάσει...

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010, www.antinews.gr