



# ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

## Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Νεανική Περιοδική Έκδοση. Αριθ. φύλλου 158, Έτος 16ο, Απρίλιος 2010

### Πάσχα Μέγα, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής

**Μ**εγάλοι προβληματισμοί, αγαπητοί αναγνώστες, έχουν ενσκήψει στη χώρα μας και κορυφώνονται όλο και περισσότερο τους τελευταίους καιρούς.

Αδιαπέραστοι φράκτες που ορθώνονται στα όριά μας καθιστούν την «έξοδο» μας αδύνατη και την... αναπνοή μας με δυσκολία να λειτουργεί.

Παρ' όλο ότι ο ουρανός μας εξακολουθεί να αιθριάζει, τα πόδια μας βεβαρυσμένα από κάποια μοντέρνα υποδήματα που μας υποχρεώνουν να φοράμε σήμερα, σύντομα θ' αρχίσουν να σούρνονται στην γη αφήνοντας αγνάρια ασυνήθιστα!

Πέρα από κάποιες προσωπικές δυσκολίες που είχε ο καθένας μας στο παρελθόν να ξεπεράσει και να υπερβεί, τώρα έχουμε κοινά φορτία που οφείλουμε να μεταφέρουμε σαν υποτακτικά υποζύγια για να χαμογελούν ικανοποιημένα, αλαζονικά αφεντικά του ευρύτερου, και του εγγύτερου περιβάλλοντος....

Κάποιοι θα αποδώσουν την αιτία του κακού χωρίς να δυσκολευτούν στις αμαρτίες μας, όπου ανέκαθεν οι δύσκολες περιστάσεις που διανύουμε, επιβαρύνονται με βαθύτερες ενοχές για να γίνεται η οδύνη ημών εμπλουτισμένη με πίκρα ποιότητος...

Άλλοι θα ειπουν ότι φταίει η λαϊκή μας ανευθυνότητα και επιπολαιότητα στο να επιλέγει τους δημόσιους άρχοντες.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

### Μεταπασχαλινές σκέψεις «Προς Εμμαούς»

**Μ**ετά την Ανάσταση, χαράς Ευαγγέλια, για όλους, «νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος», κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομον. Μάλιστα «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.» Ο δεσπότης δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον...».

Ανοίγεται η αυλαία για μια νέα κοινωνία με μια αλλαγή νοοτροπίας με κορωνίδα την Αγάπη στον συνάνθρωπο, στον πλησίον.

Μονάχα αυτή την ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο, δεν τολμάμε, δεν κάνουμε ένα βήμα για την ομορφιά της ζωής, με άνοιγμα την ανθρωπιά και την ειρήνη. Οι δυνάμεις του σκότους, του συμφέροντος, του εγωισμού, διαβρώνουν τα ανοίγματα της καρδιάς.

Ζούμε σε μια εποχή παρακμής των αξιών και όμως οι εκκλησίες γεμίζουν την ημέρα της Αναστάσεως. Η χριστιανική παράδοση είναι βαθιά ριζωμένη και δεν ξεριζώνεται καίτοι βάλλεται πανταχόθεν. Ο λαός διαισθάνεται την Ανάσταση και την βιώνει επιφανειακά,

παραδοσιακά, λίγοι εμβαθύνουν το βαθύτερο νόημά της. «Γνωρίζουμε το Θεό καλλιεργώντας μια σχέση, όχι κατανοώντας μία έννοια» (Χρ. Γιανναράς). Δύσκολο να δεχτείς, μάλλον να κατανοήσεις την Ανάσταση του Χριστού. Όμως ο Απόστολος Παύλος επιμένει: «Ει Χριστός ουκ εγή-

(Συνέχεια στη σελ. 2)



ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΪΣΤΗ!

### Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ή ΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ!

Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ

**Σ**την πολιτική επίθεση εναντίον της χώρας μας που έχει εξαπολύσει η Γερμανία και άλλες δυνάμεις της ΕΕ και στην κερδοσκοπική επίθεση που τη συνοδεύει, χρησιμοποιούνται ένα σωρό προπαγανδιστικοί μύθοι και ανακρίβειες, προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες εργαζόμενους και να παραλύσουν εκ των προτέρων τις όποιες αντιδράσεις τους στα μέτρα στρατηγικής λιτότητας που υποχρέωσαν τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να εξαγγείλει.

Επικεντρώνοντας όλη τη συζήτηση στο ύψος του ελλείμματος και του δημόσιου

χρέους, επιχειρείται η παραπλάνηση της ανενήμερης κοινής γνώμης.

Χρεοκοπεί άραγε μια χώρα όταν επί σειρά ετών έχει ελλείμματα; Ναι, είναι η απάντηση που προσπαθούν να υποβάλουν. Όχι, είναι η σωστή απάντηση.

Σε καμιά περίπτωση δεν αρκούν τα ελλείμματα για να οδηγηθεί μια χώρα σε χρεοκοπία. Για του λόγου το αληθές, ας δούμε τι γίνεται στις οικονομικές υπερδυνάμεις του πλανήτη - την ευρωζώνη, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία.

Και οι τρεις, ολόκληρη τη δεκαετία 2001 - 2010 (ενοείται ότι για το 2010 αναφερόμαστε σε προβλέψεις) είχαν ελλείμματα και μόνο ελλείμματα και τα δέκα ανεξαιρέτως συνεχή χρόνια!

**Η ευρωζώνη** 6,6% για το 2010 και 6,2% για το 2009, αλλά και 2,5% το 2002 ή 3%

το 2003. Πολύ χειρότερη η κατάσταση στις **ΗΠΑ**: έλλειμμα 10% το 2010 και 12,5% το 2009 ή 5,9% το 2008. Επίσης 3,7% το 2002 και 4,8% το 2003.

**Στην Ιαπωνία** απεριγράπτα χειρότερα τα πράγματα: έλλειμμα 8% το 2002 και επίσης 8% το 2003, αλλά και 5,8% το 2008 και 10,5% το 2009 ή 10,2% το 2010! Για ολόκληρη τη δεκαετία, τα ελλείμματα της Ιαπωνίας ήταν σαφώς χειρότερα από αυτά της Ελλάδας!

Ναι, λένε κάποιοι, όμως η Ελλάδα δεν έχει μόνο υψηλά ελλείμματα έχει και υψηλό **δημόσιο χρέος**.

**Η Ιαπωνία** να δείτε! Στο 135,4% (!) του ΑΕΠ της βρισκόταν το δημόσιο χρέος της ήδη από το 2000 και καθόλου δεν έχει μειωθεί στη διάρκεια της δεκαετίας. Αντιθέτως

(Συνέχεια στη σελ. 4)

## Πάσχα Μέγα, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Και πολλοί θα είναι εκείνοι που θα συμφωνήσουν με το ότι: «οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν και οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν» (Μάρκ. Ι-42).

Διαλέγουμε και παίρνουμε. Και υπογραμμίζουμε τους: «ἀποδεκατίζοντες τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κόμινον καὶ ἀφήνοντες τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου!» (Μτθ. κγ-23).

Απλή η αλήθεια, μόνο που το περιτύλιγμά της με τα ποικίλα του χρώματα, μας αποπροσανατολίζει!

Σεσημασμένες οι αιτίες που προκαλούν προβλήματα στους ανθρώπους και στις κοινωνίες τους και περιττεύουν οι κοπιαστικές έρευνες!

Οι άρπαγες, δυστυχώς, πάντα εν δράσει βρίσκονται!

Όμως πέρα από αυτή την υπάρχουσα δυσάρεστη κατάσταση που συνήθως χρωματίζει μουντά τις κοινωνίες του κόσμου, όπου ιδιαίτερα η χώρα μας σήμερα μπορεί να κατέχει την πρώτη θέση στα αρνητικά ρεκόρ πολιτικής παθογένειας!

Το πώς φτάσαμε μέχρι αυτού του σημείου, είναι χιλιοειπωμένο, και αρκετά, με διάφορους τρόπους έχουμε κλειστεί στην **εσωστρέφεια**.

Έξω από τον βαρύθυμο εαυτό μας που επίμονα πιεζόμεθα από άσπονδους φίλους, και εντόπιους «πατριώτες» να εγκλειστούμε, έξω ο Ήλιος λάμπει και η αιθρία ουδέποτε παραχωρεί την θέση της σε καιρό νεφοσκεπή.

«Χριστός Ανέστη» και θάνατος Αυτόν ουδέποτε κυριεύει!

Αυτή είναι η «σταθερή» που μας επιτρέπει σε κάθε περίπτωση αποτυχίας, συμφοράς και απογοήτευσης να ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή!

Πάσχα Μέγα, Μεγάλη και Κοσμοσωτήρια Διάβαση είναι ο Αναστάς από του θανάτου που έχει δικαίωμα και διαβατήριο να αναμοχλεύει τον Άδη, σαν παλιά του γειτονιά και να ανασύρει τους παραπεσόντας που τείνουν τα χέρια τους εν απογνώσει στην μόνη Ελπίδα.

Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής!

Έτοιμη η «διάβαση»! Χαραγμένος ο δρόμος. Δοκιμασμένη η πορεία που βγάζει στην ανακούφιση.

Πάντα υπάρχουν και οι αθλητές που θα μας δώσουν την ευκαιρία να τους μιμηθούμε. Πάντα υπάρχουν «ἐπτά χιλιάδες ἀνδρῶν, πάντα γόνατα, ἃ οὐκ ὠκλασαν γόνῳ τῷ Βάαλ καὶ πᾶν στόμα, ὃ οὐ προσεκύνησεν αὐτῷ». (Βασιλειῶν Γ' ΙΘ-18).

Φτάνει το θέλω μας προσανατολισμένο να μείνει σταθερά σαν την πυξίδα στο Θεανθρώπινο θέλημα.

Και αν είμαστε αδύναμοι και ολιγόψυχοι, πάντα υπάρχει ο Ποιμὴν ο Καλὸς που ούτε ένα πρόβατο δεν θέλει να χάσει.

Φτάνει η θέληση μας να είναι σταθερά προσανατολισμένη στον «Μαγνητικό Βορρά» με τη μεγάλη ελκτική δύναμη που με ασφάλεια θα περάσει τον λαό του μέσα από τις κοινές λεωφόρους της αυταπάρνης και τα ειδικά μονοπάτια της Μεγαλοσύνης του!

Για όλους υπάρχει το Πάσχα. Για όλους, υπάρχει το πέρασμα στην Λύτρωση με τον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή σκλαβιάς και καταπίεσης, και κάθε απελευθέρωση που χορηγεί, εκεί που δεν το περιμένουμε, ο «Εφευρέτης απίθανων διεξόδων»!

Αρκεί στην θορυβημένη φαντασία μας, να μην νομίσουμε τον περιπατούντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης Χριστό, για φάντασμα, όπως οι μαθητές του κατά την θαλασσοταραχή της λίμνης της Τιβεριάδος...

Δεν είμαστε εμείς αυτοί που σε κάθε περίπτωση θα κανονίζουμε τον τρόπο κίνησής του και δράσης του. Έχουμε την άδεια πάντα να δοκιμάζουμε και το καλόν να κατέχουμε. (Θεσαλ. Ε-21).

Ας ερευνήσουμε και λίγο μήπως ο Τροχονόμος ο Ίδιος έχει ήδη καταργήσει τα καθιερωμένα φωτεινά σήματα που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και περιμένει «ματαιώς» να τον ακολουθήσουμε!

Που είναι οι διαμαρτυρίες μας, που είναι οι πόνοι μας για τις σημερινές πρωτάκουστες συμπεριφορές που μαστίζουν την χώρα μας; Αλλοίμονο, αν θα συνεχίσουμε να σιωπούμε περιμένοντας τους λίθους να κραυγάσουν την Πασχάλια Λυτρωτική Φωνή.

Οι πέτρες εκφράζονται και εκρήγνυνται με ακραίες και ασύμφορες εκδηλώσεις!

«Ζήλος λήψεται λαόν ἀπαίδευτον καὶ νῦν πύρ ἔδεται τοὺς ὑπεναντίους»!

Τόσο σίγουροι είμαστε οι πεπειδευμένοι που περιμένουμε αναπαυμένοι ότι και πάλι όπως πριν 500 χρόνια θα κατέβει Άγγελος να γλυτώσει τους εγκλειστούς εις την Αγιασοφία;

Γ. Σ. Γκεζερλής

Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου  
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής  
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,  
Τηλ: 210 6195766, [vgezer@cc.uoa.gr](mailto:vgezer@cc.uoa.gr)  
Στείλτε μας το email σας, για να σας αποστείλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.  
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα [www.pigzois.gr](http://www.pigzois.gr)

## Μεταπασχαλινές σκέψεις «Προς Εμμαούς»

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

γερται κενόν το κήρυγμα ημών, ματαία η πίστης ημών».

Ακόμη και ο Θωμάς δεν επέστευσε στην Ανάσταση και τούτο γιατί ήθελε αντικειμενική την Ανάσταση. «Μακάριοι οι μη ι-



δόντες και πιστεύσαντες». Μα την Ανάσταση δεν την βλέπεις, την πιστεύεις,

καθότι η πίστη αρχίζει εκεί που τελειώνει η γνώση. Οι μαθητές του Ιησού γοητεύθηκαν από τον Διδάσκαλο αλλά δεν τον καταλάβαιναν. Και οι δύο μαθητές (Λουκάς και Κλέοπας) που πήγαιναν προς Εμμαούς είχαν αμφιβολίες και προσπάθησε να τους διευκολύνει ο «άγνωστος» συνοδοιπόρος. Γιατί η Ανάσταση δεν τους είχε μεταμορφώσει. Πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορεί ο άνθρωπος με τις δυνάμεις του μόνο να φθάσει στο έσχατο σημείο του πνευματικού προορισμού του. Εδώ βρίσκεται το μέγα σταυροδρόμι της ανθρώπινης ύπαρξης. Η στροφή της προς την πίστη. «Πίστις είναι το να πιστέψει ο άνθρωπος τα απίστευτα. Με το λογικό δεν μπορεί να κάνει πιστευτά τα απίστευτα» τονίζει ο δικός μας Φώτης Κόντογλου.

Η πίστη είναι η όραση της ψυχής. Ο κύκλος της Γνώσης έχει μικρό οπτικό ορίζοντα και δεν μπορεί να διακρίνει τον ευρύτερο ορίζοντα της πίστεως. Η πίστη είναι η μεταφυσική συμβίωση της ψυχής μας με όσα είναι. Πέρα από τη γνώση και τη ζωή μας. Γι' αυτό οι μορφομένοι πελαγοδρομούν και δεν βρίσκουν άκρη στην νοητική «αντικειμενικότητα» καθότι καμιά γνώση, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πίστη.

Στην Ρωσία παλιότερα ένας καθοδηγητής προσπαθούσε με ιδεολογικά κριτήρια να ξεθεμελιώσει την Ανάσταση κι όταν τελείωσε θριαμβευτικά άκουσε από το ακροατήριο την απρόσμενη απάντηση: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Γιατί δεν αρκεί να λες τι δεν πιστεύεις, αλλά και τι δέχεσαι στη θέση εκείνων που απορρίπτεις.

Και κλείνω με τα λόγια του στοχαστού Κίρκεργαρντ: «Η ανθρωπότητα θα μπει στη μεγάλη λυχνά, όταν θα ζει χωρίς ελπίδα. Δηλαδή χωρίς πίστη, την οποία θα σκοτώσει η λογική».

Νίκος Ι. Κωστάρας

## Η Θάλεια Δραγώνα απειλεί να διώξει την ηρωϊκή δασκάλα του Έβρου!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ειδικής γραμματέως του υπουργείου Παιδείας κυρίας Θάλειας Δραγώνα βρίσκεται η δασκάλα του μειονοτικού σχολείου Μεγάλου Δερείου Έβρου κυρία Χαρά Νικοπούλου, επειδή υποστηρίζει με σθένος πως οι Πομάκοι μαθητές της δεν είναι Τούρκοι.



Η κυρία Δραγώνα επιτέθηκε φραστικά κατά της εκπαιδευτικού, κόρης του πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, προειδοποιώντας τη με «επίσπευση» της μετάθεσής της από τον Έβρο. Τα τελευταία πέντε χρόνια η κυρία Νικοπούλου έχει γίνει κόκκινο πανί για τους εγκάθετους της Αγκυρας στη Θράκη, οι οποίοι θεωρούν πως η εκπαίδευση των μαθητών της μειονότητας θα πρέπει να έχει τουρκική σφραγίδα, ακόμη και αν αυτοπροσδιορίζονται ως Πομάκοι, όπως στην περίπτωση των μουσουλμάνων στο Μεγάλο Δέρειο...

Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου η κυρία Νικοπούλου βρέθηκε στην Αθήνα, όπου παρέλαβε από τα χέρια της υπουργού Παιδείας κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου το δεύτερο βραβείο του διαγωνισμού «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2010» για την έκδοση της μαθητικής εφημερίδας «Δέρειο στη γνώση».

Από το βήμα της εκδήλωσης η εκπαιδευτικός επεσήμανε πως τόσο στο Μεγάλο Δέρειο όσο και στην υπόλοιπη Θράκη υπάρχουν μαθητές Πομάκοι οι οποίοι είναι και αισθάνονται Έλληνες και ζητούν τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση. Μετά τη βράβευση η κυρία Νικοπούλου παρουσίασε την εργασία της για το μειονοτικό σχολείο του Μεγάλου Δερείου, που παρακολούθησε και η υπουργός Παιδείας, η οποία στο τέλος τη συνεχάρη. «ΜΑΖΕΨΟΥ...»

Στο διάλειμμα της εκδήλωσης η κυρία Νικοπούλου δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση της ειδικής γραμματέως του υπουργείου Παιδείας για τα όσα δημόσια δήλωσε

για την εκπαίδευση των Πομάκων από το βήμα. Όπως δήλωσαν στο «ΘΕΜΑ» αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου, η κυρία Δραγώνα επέπληξε την εκπαιδευτικό κατηγορώντας τη για «άσκηση εξωτερικής πολιτικής στον χώρο του σχολείου», ενώ την απείλησε ευθέως πως θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μετατεθεί μια ώρα αρχύτερα από τον Έβρο όπως η ίδια έχει ζητήσει. «Δεν είσαι σωστή δασκάλα», της είπε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της κυρίας Νικοπούλου, η οποία της υπενθύμισε πως λίγο νωρίτερα βραβεύτηκε για το έργο της από την ίδια την υπουργό Παιδείας. Το επεισόδιο είχε συνέχεια, αφού η ειδική γραμματέας του υπουργείου, σε έντονο ύφος και κουνώντας τον δείκτη του χεριού της, κατηγορήσε την εκπαιδευτικό πως γίνεται... «υποχείριο» των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που προσπαθούν να «στριμώξουν» την κυβέρνηση με ερωτήσεις στη Βουλή για τα όσα συμβαίνουν στη Θράκη και στον χώρο της μειονότητας.

Ακόμη και ο πρόσφατος εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου βρέθηκε στο στόχαστρο της κυρίας Δραγώνα, η οποία ζήτησε από την κυρία Νικοπούλου να «μαζευτεί» και να μη διανοηθεί να ντύσει τους Πομάκους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου με εθνικές παραδοσιακές στολές, αν και ήταν επιθυμία πολλών γονέων του χωριού.

Το «ΘΕΜΑ» επικοινωνήσε με την κυρία Νικοπούλου, ζητώντας της να σχολιάσει τη συμπεριφορά της ειδικής γραμματέως του υπουργείου Παιδείας προς το πρόσωπό της. Η ίδια αρνήθηκε κάθε σχόλιο και δήλωση, επικαλούμενη τη θέση της ως δημοσίου υπαλλήλου, επιβεβαιώνοντας ωστόσο το φραστικό επεισόδιο με την κυρία Δραγώνα στους χώρους του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στις 13 Μαρτίου.

### ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ «ΤΟΥΡΚΟΦΡΟΝΩΝ»

Κόκκινο πανί γιατί καλλιέργει την ελληνική συνείδηση στους μαθητές.

Κόρη του πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Βασίλη Νικόπουλου, η νεαρή εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποίησε το αξίωμα του πατέρα της για να πετύχει έναν «καλό» διορισμό στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά ζήτησε να διοριστεί το 2004 στο Μεγάλο Δέρειο

του Νομού Έβρου, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα μαζί με τον σύζυγό της, μεταφέροντας εκεί και τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Η παρουσία της στο απομακρυσμένο χωριό γρήγορα θορύβησε τους σκληροπυρηνικούς κύκλους της μειονότητας, αφού η εκπαιδευτικός αρνήθηκε να συναινέσει στη γραμμή τουρκοποίησης των Πομάκων μαθητών της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν για την ίδια τα προβλήματα.

Ήταν η πρώτη εκπαιδευτικός στο χωριό που πραγματοποίησε εκδηλώσεις και παρελάσεις στις εθνικές επετείες. Που μίλησε στους μαθητές της για την Ελληνική Ιστορία, τους έμαθε ποιήματα και τραγούδια για το 1821 και το 1940, τα οποία τα παιδιά απήγγειλαν και στη συνέχεια τραγουδούσαν εξοργίζοντας τους εγκάθετους της Αγκυρας, οι οποίοι θεωρούν τουρκικό έδαφος την περιοχή! «Υπάρχουν κύκλοι του τουρκικού προξενείου που δεν επιθυμούν την παρουσία μου γιατί θεωρούν την περιοχή τουρκική. Φαίνεται ότι τους χαλάω τα σχέδια με το να κάνω απλά τη δουλειά μου. Να διδάσκω δηλαδή τους μαθητές μου και να προσπαθώ να τους δημιουργήσω ελληνική συνείδηση», είχε δηλώσει στις 17/2/2009 η κυρία Νικοπούλου σε συνέντευξή της στο «ΘΕΜΑ».

Αρχικά επιχειρήθηκε η εκδίωξή της από το χωριό με συγκέντρωση υπογραφών, η οποία όμως εξελίχθηκε σε φιάσκο, αφού η πλειοψηφία των γονέων, των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου αρνήθηκε να υπογράψει. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο σε βάρος της, που μάλιστα καλύφθηκε τηλεοπτικά από το τουρκικό κανάλι TRT1, το οποίο πάλι δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Ακολούθησε ο ξυλοδαρμός της (8/2/2008) από μουσουλμάνο «τουρκόφρονα» κάτοικο του χωριού, που είχε ως αποτέλεσμα να τοποθετήσει νάρθηκα στο χέρι της.

Πρόσφατα εφημερίδες της μειονότητας αναπαρήγαγαν την ψευδή είδηση πως η εκπαιδευτικός προσέβαλε τη θρησκεία του Ισλάμ ζητώντας από τους μαθητές της να ζωγραφίσουν τον Αλλάχ.

Ήταν μια είδηση καθαρά στημένη, που σκοπό είχε να στοχοποιήσει στον μουσουλμανικό κόσμο την κυρία Νικοπούλου, η οποία ήδη έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

πηγή: **Πρώτο Θέμα, 28/3/2010**



## Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ή ΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ!

Γράφει ο Γιώργος Δελαστικός  
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

έχει εκτοξευθεί στο 197,2% (!), όταν το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν 112,6% το 2009 και εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 125% το 2010.

Έπειτα, ο περιορισμός της συζήτησης στο δημόσιο χρέος δεν επιτρέπει την πλήρη απεικόνιση της κατάστασης.

Αν επεκτείνουμε την ανάλυση στο συνολικό χρέος κάθε χώρας (το σύνολο του ποσού δηλαδή που έχει δανειστεί το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, άρα δημόσιο συν ιδιωτικό χρέος), η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το συνολικό χρέος της Ελλάδας είναι στο ύψος του 179% του ΑΕΠ. Εξαιρετικά υψηλό, μπορεί να νομίσει κανείς. Ίσως, αλλά ο μέσος όρος της ΕΕ είναι... 175%!

Ίδιο δηλαδή με της Ελλάδας.

**Στο συνολικό χρέος δε καθόλου «πρωταθλήτρια» της ευρωζώνης δεν είναι η Ελλάδα.**

**Την ξεπερνούν η Ολλανδία (!) με 234%, η Ιρλανδία με 222%, το Βέλγιο με 219%, η Ισπανία με 207%, η Πορτογαλία με 197%, η Ιταλία με 194% και πάει λέγοντας.**

Εντυπωσιακά στοιχεία προκύπτουν επίσης όταν ασχοληθεί κανείς με το εξωτερικό χρέος μιας χώρας (πόσα χρωστούν δηλαδή το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες μιας χώρας σε ξένες τράπεζες, δεδομένου ότι πάντα ένα τμήμα του χρέους αναφέρεται σε τράπεζες της ίδιας της χώρας).

Περιορίζοντας το δείγμα στις βαλκόμενες μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία) και στην Ιρλανδία, η οποία ως... χώρα-φούσκα του νεοφιλελευθερισμού έχει συρρικνωμένο σχετικά δημόσιο χρέος αλλά αστρονομικό χρέος επιχειρήσεων και ιδιωτών, προκύπτει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση αυτών των χωρών.

Στο εξωτερικό χρέος, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι η Ιρλανδία χρωστάει στους ξένους το... 414% του ΑΕΠ της και η Πορτογαλία το 130% του δικού της ΑΕΠ.

Σε σαφώς καλύτερη μοίρα βρίσκεται η Ελλάδα με 89,5% του ΑΕΠ και η Ισπανία με 80% βάσει των στοιχείων που δίνει η γερμανική εφημερίδα «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε».

Υπάρχουν κι άλλες χώρες της ευρωζώνης, λοιπόν, που στην πραγματικότητα χρωστούν περισσότερα στις τράπεζες ή στους ξένους από την Ελλάδα.

## Είναι να απορεί κανείς με τους Ευροεπιφανείς...

**Ο**ι ρίζες ζουν υπό την γη  
δεν δείχνουν τη γενιά τους  
κρυμμένα στο υπέδαφος  
κρατούν τα μυστικά τους.

Σαν έρθει η ώρα η δύσκολη  
θα τα ομολογήσουν  
κι όσα κρυφά λογίζονται  
θα τα κοινοποιήσουν.

Και ο βλαστός τους τρυφερός  
που αίνιγμα σημαίνει  
θα γίνει πιο εκφραστικός  
θα λύνει και θα δένει.

Θα φτιάξει κλώνους ισχυρούς  
θα φτιάξει και κλαδάκια  
και φυλλωσιές περήφανες  
και φτωχικά αδελφάκια.

Κι όλοι μαζί θα λέγονται  
Μεγάλη Εταιρεία  
που φιλικά θα ζήσουνε  
με την τοκογλυφία.

Ο σύνδεσμος είν' ιερός  
το χρήμα η χαρά του  
και ο σκοπός του εμπορικός  
ν' αυξήσει τα ευρά του.

Οι ισχυροί θα κυβερνούν  
με τα χαρίσματά τους  
και οι φτωχοί θα χαιρόνται  
με την κακομοιριά τους.

Οι ρίζες ζουν υπό την γη  
δεν δείχνουν την γενιά τους  
κάποι' αποκαλύπτονται  
τα δόλια απόκρυφά τους.

ο Παράλογος

### ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Κερδοσκοπικά και πολιτικά τα αίτια

Έξι χώρες της ευρωζώνης τουλάχιστον με επικεφαλής την Ολλανδία και το Βέλγιο, έχουν συνολικό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας!

Δέκα ολόκληρα χρόνια η Ιαπωνία έχει δημόσιο χρέος τρομερά μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας και παράλληλα την ίδια δεκαετία έχει ελλείμματα κατά μέσο όρο πολύ χειρότερα από τα ελληνικά!

Ο κατά κεφαλήν εξωτερικός δανεισμός της Ιρλανδίας είναι σχεδόν οκταπλάσιος (!) από της Ελλάδας.

Το γεγονός ότι για καμιά από αυτές τις χώρες δεν λένε ότι χρεοκοπεί (πολύ σωστά, άλλωστε), ενώ το λένε για την Ελλάδα (εντελώς αβάσιμα), αποδεικνύει ότι η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών και κερδοσκοπικών επιθέσεων.

**Τελικά Χρεοκοπεί η Ελλάδα ή... η ΕΕ;**

## ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ! ΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΟΥΝ!

Την 25<sup>η</sup> Απριλίου ετελέστη ο Γάμος του Ιωάννη Γ. Γκεζερλή μετά της Μαριάννας Δ. Μπουσδέκη, στον Ι.Ν. των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης.

Το Μυστήριο ευλόγησαν ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Πεντέλης και νυν Επίσκοπος Θερμοπυλών Σεβασμιότατος π. Ιωάννης, ο Πρωτοσύγκελος Αττικής π. Ιερόθεος, ο Ιεροκύριος της Μητροπόλεως Αττικής π. Νικάνωρ, καθώς και σεβαστός αριθμός Ιερωμένων.

Τον αρραβώνα έκανε ο αγαπητός και σεβαστός π. Δημήτριος Μπουσδέκης και φυσικός πατέρας της νύφης.

Παρέστη παράνυμφος ο εκ Κύπρου φίλος και πολύτεκνος Χαράλαμπος Παπαπαύλου, καθώς και μεγάλο πλήθος αγαπητών φίλων και συνανθρώπων που έβαλε την σφραγίδα εγκάρδιότητας στο μυστήριο αυτό της αγάπης και της θερμής ανθρώπινης επικοινωνίας.

Στο πανηγύρι που ακολούθησε, ως συνήθως συμβαίνει, έλιωσαν οι πάγοι όχι λόγω ανεπτυγμένης ατμόσφαιρας θερμοκηπίου, αλλά λόγω ειρηνικής χαράς και Ελληνικής παραδοσιακής εκδήλωσης ζωντανίας.

Ευχόμεθα στους Νεόνυμφους κάθε από Χριστού ευλογία και καλούς απογόνους!



## Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης π. Μάρκος Μανώλης

Το απόγευμα της Παρασκευής 16 Απριλίου ο σεβαστός πνευματικός Πατέρας π. Μάρκος Μανώλης έφυγε από κοντά μας.

Ο πατήρ Μάρκος, ο πρῶτος και ταπεινός της καρδίας ποιμήν άφησε πίσω του μεγάλο πνευματικό έργο αγάπης και κοινωνικής προσφοράς προς κάθε συνάνθρωπό του, γενόμενος παράδειγμα προς μίμηση συγχρόνου αγίου.

Πλήθος πνευματικών παιδιών του κατέκλισαν το άγιο σκηνώμα του που στο πρόσωπό του ήταν αποτυπωμένη η χαρά του Παραδείσου και με πολύ κατάνυξη του έψαλαν το Χριστός Ανέστη και τον αποχαιρέτησαν με την κραυγή «ΑΓΙΟΣ», με την ελπίδα και την παρηγοριά πως τώρα η προσευχή του και η βοήθειά του θα είναι πιο άμεση.

Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του και ας μιμηθούμε τον εν αγάπη και αληθεία βίο του!

