



# ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

## Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Νεανική Περιοδική Έκδοση. Αριθ. φύλλου 144, Έτος 14ο, Ιούλιος - Αύγουστος 2008

### ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ!

**Δ**εκαπενταύγουστος! Και παρ' όλο τον «ευροεκπολιτιστικό» μελτέμι που επηρεάζει την Ελλάδα, διατηρείται εκείνο το παραδοσιακό κλίμα που μας ζωογόνησε επί αιώνες και μας κράτησε όρθιους σε ώρες δύσκολες και κινδύνους μηδενισμού, χαρίζοντάς μας καινούργια ζωή, αναστημένης ύπαρξης.

Διατηρούνται -σε πείσμα των διαφόρων εκσυγχρονιστικών και μεταρρυθμιστικών «αλλαγών»- οι παραδοσιακές μας μνήμες από τον φυσικό τους φύλακα, το λαό, μιας κι οι εντεταλμένοι, επίσημοι, μεγαλόσχημοι φύλακες αδυνατούν να τις υπερασπιστούν.

Διατηρούνται μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού - με όλες τις κινδυνώδεις του ταλαντώσεις- οι παρακλήσεις της Μητέρας του Θεού και πανίσχυρης πρέσβειρας των ανθρώπων.

Διατηρούνται οι ριζωμένες ελπίδες των ανθρώπων, γιατί δίνουν βλαστάρια και καρπούς. Διατηρούνται και θριαμβεύουν οι προσευχές προς την Παναγία μας, διότι αποδεδειγμένα δίνουν διέξοδο στο θαύμα που το έχει ζήσει και το ζει ο λαός μας. Και ποιοι είναι αυτοί που θα μας ειπούν ότι η λησμοσύνη αυτής της ευεργετικής πηγής ζωής, θα μας κάνει

(Συνέχεια στη σελ. 2)

### Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ

#### Ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός

**Σ**τις 24 Αυγούστου τιμάται η μνήμη του Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού, Μεγάλου Διδάχου του Δούλου Γένους. Ημέρα του μαρτυρικού θανάτου του. Άνθρωποι του Κουρτ Πασά του Βερατίου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο χωριό Μουγιαλί της Βορείου Ηπείρου και εκεί στις 24 Αυγούστου 1779, χωρίς να δικαστεί τον απαγχόνισαν. Έπειτα, οι δήμιοι πήραν το λείψανό του, του έδεσαν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και το έριξαν στον ποταμό Άψο, για να μην το βρουν οι χριστιανοί. Όμως μετά από τρεις μέρες βρήκε το λείψανό του ένας ευσεβής ιερομόναχος, ο Μάρκος, και το έθαψε στο χωριό Κολικόντασι Μπερατίου μετά από νεκρώσιμη ακολουθία σε μια εκκλησία αφιερωμένη στη Θεοτόκο.

Με δόλο οδήγησαν τον Πατρο-Κοσμά στο μαρτύριο. Σαν δεύτερος Ιούδας ο Κουρτ Πασάς δέχτηκε να θανατώσει τον Άγιο για 20.000 γρόσια από τους Εβραίους, που τους ενοχλούσε με τα διδάγματα και την παρουσία του.

Ο Πατρο-Κοσμάς γεννήθηκε το 1714 στο χωριό Μεγάλο Δέντρο της Τριχωνίδας της Αιτωλίας. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κώστας

(Συνέχεια στη σελ. 4)



### Μέριμνα κι ευημερία και κτημάτων τυραννία...

**Σ**ίγουρα, για την ευδαίμονα ζωή ενδιαφερόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Μόνο που όλοι δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες που θα μας εξασφαλίσουν τις ευχάριστες και πολυπόθητες βιοτικές καταστάσεις. Όπως επίσης και πολλοί αγνοούμε τις ψυ-

χοφθόρες δυνάμεις που δεν θα μας βοηθήσουν να γευθούμε τις ευφρόσυνες αστραπές της απλότητας και τις αστεϊρευτες πηγές της πνευματικότητας.

Η **μέριμνα**, αυτή η βασανιστική ανησυχία για το μέλλον μας, αλλά και για το παρόν μας, πόσο μειώνει και σκιάζει τις δυνάμεις μας και απλώνει ένα μουντό πέπλο στη φυσιογνωμία μας, όταν ανενόχλητη ανέρχεται σαν τον κισσό και απομυζά την ικμάδα της ζωής μας!

Για το θέμα αυτό έχουμε γράψει και παλαιότερα, όμως επειδή συμβαίνει η επικαιρότητα να μας το θυμίζει μάλλον πιεστικά, θα επιχειρήσουμε να το επαναλάβουμε όχι στην γενική μου μορφή, αλλά στην επίκαιρη ειδική παράμετρό του.

Χρυσό μαστίγιο αποτελούν στα χέρια της κάθε «υπερεχούσης εξουσίας» οι καταναγκαστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που υποχρεώνουν (Συνέχεια στη σελ. 3)

## ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ!

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ελεύθερους ανθρώπους; Με ποια εχέγγυα θα μας αφαιρέσουν τα στηρίγματά μας; Μήπως τις παχυλές εγγυήσεις των σιδηρόφρακτων συμφερόντων και τις ανάληπτες πατούσες των πολυεθνικών τεράτων;

Τίνος λαού πάνε να καταργήσουνε την πίστη τολμώντας οι ευγενέστατοι, μέσα στην δοξασμένη περίοδο της ευαισθησίας του και εγκάρδιας αναφοράς του στο Πρόσωπο που στηρίζει «την πάσαν ελπίδα του», να του κάνουν προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία;

Μια με τον ένα τρόπο μια με τον άλλο, θέλουν να κάνουν αχρείαστη την πνευματική παράδοση και στις παρούσες και μελλοντικές γενεές μη δυνάμενοι να υπερασπιστούν τις ιδιαιτερότητες της φυλής μας, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παραχωρεί αυτό το δικαίωμα. Πλην όμως εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και προοδευτικότεροι των «πρωτοπόρων» περιμένοντας με κρυφό πόθο τα εύσημα για την δουλοπρέπεία μας!

Ανανδρη και εξωανθρώπινη πράξη, σαν το φιλί του Ιούδα, αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ν' «απαλλάσσει» τους μαθητές από το μάθημα των θρησκευτικών, πράξη που απετολμήθη ύπουλα μέσα στο καλοκαίρι από την κυανόχρωμη πολιτική παράταξη που άφοβα ενισχύεται από τους ζητούντας την «δικαιοσύνη»!

Πολλοί, δυστυχώς, θα αισθανθούμε προδομένοι από αυτή την κυβερνητική απόφαση, πλην όμως, μια τέτοια έκπληξη δεν θα μας δονήσει και πολύ, μια και η καθημερινότητα με τις απαιτήσεις, τις μέριμνες και το άγχος της θα καλύψει και θα σβήσει από την θέα μας και αυτή την πληγή, που όμως δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει αθεράπευτη!

Πώς η φυσιολογική μας φαντασία άραγε να βλέπει την εξέλιξη του μέλλοντος των παιδιών που, στερημένα την «εξ' ακοής πίστη», (Ρωμ. ι' 17) θα παραδέρνουν αιχμαλωτισμένα σε κάθε παρακοή αφ' ενός και κάθε υποτέλεια αφ' ετέρου;

Σε ανάγκες και ανελέητες φθο-

ροποιούς καταστάσεις, ποιον Χριστό, Θεοτόκο και Αγίους θα επικαλεστούν, για να ελπίσουν και να βοηθηθούν για να εξέλθουν σε διέξοδο;

Εάν σήμερα, παρόλο που οι ορθόδοξες θρησκευτικές γνώσεις διατηρούνται και διδάσκονται στα σχολεία, έστω κι έτσι συγκεχυμένες και απονευρωμένες, έχουμε τέτοια κατάπτωση ηθών και ευθυνών, αν εκλείψει κάθε αναστολή και φωτός παρηγοριά, σε τι αποκαρδιωτικό «μπλακ άουτ» θα φτάσουμε;

Όταν οι πολιτικοί μας ηγέτες, όλων των αποχρώσεων, που έχουν μια ψήφο παραπάνω, αισθάνονται άνετοι και εξουσιοδοτημένοι εν λευκώ να νομοθετούν κατά βούληση, απόλυτα ευροκατευθυνόμενη, ποιος λογαριάζει το ξεψύχισμα, τον πνευματικό θάνατο του προβληματισμένου, αβοήθητου πλέον νέου, που δεν θα έχει την παρηγοριά της οξυγονωμένης ατμόσφαιρας και θα υποκύπτει στον ψυχικό μαρασμό καθώς και τον πνευματικό θάνατο;

Αφαιρώ τα θρησκευτικά από τα σχολεία, σημαίνει ότι αφαιρώ τις ευκαιρίες πολλών ανθρωπίνων υπάρξεων να πλησιάσουν την πηγή της ζωής σε ένα κόσμο που λαχταρά για σταγονίδια δρόσου!

Τόσο πολύ έχει πείσει τους πολιτικούς μας ηγέτες το νεοεποχικό θράσος και απευθύνονται άνετα σ' ένα λαό σαν να είναι υπνωτισμένος; Μια με το βιβλίο της ΣΤ' Δημοτικού, μια με τις ομοφυλόφιλες τους εγκυκλίους και τώρα με την απόφαση της προαιρετικής παρακολούθησης υπό των μαθητών του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία;

Μήπως θα πρέπει κι εμείς ως λαός, σε τέτοιες εξωφρενικές αποφάσεις να δίνουμε κάποιες πρακτικές απαντήσεις κι όχι μόνο λόγια;

Γιατί η στερεότυπη παιδική, κλασσική μας απάντηση «η σιωπή μας προς απάντησή σας μάλλον τους «κεραυνοβολεί»!...

**Γ. Σ. Γκεζερλής**

Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου  
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής  
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρουσίου, Τ.Κ.: 15124,  
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr

Στείλτε μας το email σας, για να σας αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.

Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα [www.pigizois.gr](http://www.pigizois.gr)

## Η γιορτή της ομονοίας είν' ανώτερη υποψίας...

Δεν πρόλαβαν ν' ανάμουνε τη φλόγα της «ειρήνης» και βρόντηξαν ταυτόχρονα τ' άρματα της οδύνης.

Γιατί δε σε σεβάστηκαν ένδοξη Ολυμπιάδα που σε τιμούσανε παλιά οι πόλεις στην Ελλάδα;

Τώρα τις χώρες κυβερνά ζήλος πλεονεξίας παρανομούνε για χρυσά και δόξας μεγαλεία.

Οι εταιρείες παίζουνε, σε αθλητές ποντάρουν με χάπια αναβολικά τους φαρμακοντοπάρουν.

Ολυμπιάδες της ντροπής κι εμποροπανηγύρεις που θυσιάζετε το βιος, επίδειξη φρενήρης.

Οι αθλητές ιδρώνουνε ποιος το χρυσό θα πάρει κι αθόρυβοι παράγοντες τρυγάνε το βλαστάρι.

Αλαζονείας έπαρση σύγχρονη αρετή ανάληπτη διαπόμπευση έντιμου αθλητή.

Το «δίκιο» αμείλικτα χτυπά τους «παραφερομένους» εκ των προτέρων έχοντας στόχους επιλεγμένους.

Όλοι είμαστε υπόλογοι ποιος λίγο, ποιος πολύ μα στο σκαμνί καθίζονται οι πλέον βολικοί!

Πίσω απ' αυτούς προσβάλλονται περήφανοι λαοί για να 'να η κατάληξη ισοπεδωτική.

Τέτοια γιορτή γιορτάζουμε κάθε τετραετία γι' αυτό και μας ενέπαιζε θανάτου συγκυρία.

Γι' αυτό ενέσκηψε οργή στην παρακαυκασία και μ' άγρια ανθρωποσφαγή γιόρτασε η βία.



ο Παράλογος

## Μέριμνα κι ευημερία και κτημάτων τυραννία...

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

τον πολίτη να χάνει αδικαιολόγητα την ησυχία του, γιατί δεν θέλουν οι ιθύνοντες να χάνουν τη δική τους, απλουστεύοντας, καθώς όφειλαν, διατάγματα και νόμους λαβυρινθοειδείς!

Πολύτιμοι σύμμαχοι των αρχών και εξουσιών χάσκουν πάντα ασίγαστες και ανυπότακτες οι γραφειοκρατικές μέριμνες, σαν πιστοί υπηρέτες στο πλευρό τους. Ισοπεδώνουν χωρίς έλεος τον πολίτη, για να βγαίνουν άνετα από τα αδιέξοδα της αδυναμίας και της ανικανότητάς τους οι ροδομάγουλοι!

Να μην δύναται ο αδύναμος οικονομικά και απλούστερος διανοητικά πολίτης να ανταπεξέρχεται στις κρατικές απαιτήσεις με μια απλουστευμένη διαδικασία, παρά μόνο οι «ευκατάστατοι» και οι «εξειδικευμένοι» στα πολύπλοκα νομικά γρανάζια, «παράθυρα» και μυστικές οπές διαφυγής!

Κρατικές μέριμνες, σημαίνει χειροπέδες και δρόμους μετ' εμποδίων που αναχαιτίζουν τις λαϊκές βουλήσεις στο στάδιο της δημιουργικότητας, ενώ από την άλλη, ενθουσιάζουν την ανάπτυξη των σύγχρονων πολυεθνικών εμπορικών καρκινογεννημάτων με τις παμφάγες μεταστάσεις των.

Τα πράγματα και οι συνθήκες ζωής έχουν πάντα βαθύτερους λόγους από αυτούς που φαίνεται να έχουν και να υπάρχουν. Καλούς, καλύτερους, κακούς, χειρότερους! Και μια και εξετάζουμε τους λόγους ύπαρξης της γραφειοκρατικής μέριμνας που πνίγει τον πολίτη σ' ένα χαρτοβασιλείο, που δεν διστάζει να στιγματίσει και αυτός ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι: αυτό το ακούσιο άθλημα της λαϊκής ταλαιπωρίας, δεν διατηρείται μόνο για λόγους υπηρεσιακής ανάγκης, όπως ορισμένοι προσπαθούν να μας πείσουν. Βασιλεύει, καταπιέζει, ταπεινώνει τον πολίτη, με σκοπό

τη λαϊκή συντριβή και εξουθένωση, ώστε να επιβάλλεται άνετα η κυριαρχία αδύναμων και ανίκανων ηγετών, που -μέσω κατάλληλων νόμων και ημιδικτατορικών διαταγμάτων- προσπαθούν να μουνδιάσουν τις αντιδράσεις απελπισμένων, νόμιμων διαμαρτυριών.

Η σύνοδος των κορυφών της

από την ανέχεια πολίτες, επινοούμε «άλλου είδους διέξοδο». Αντί να προσφέρουμε ανακούφιση στο βυθιζόμενο θύμα, το υποχρεώνουμε να σπρώξει εις τον αδηφάγο οισοφάγο του κρατικού Λεβιάθαν τα έσοδα της καταγραφής των ακίνητων περιουσιών του με το Κτηματολόγιο!

-Αντί να περιμένετε παροχές συντήρησης και επιβίωσης, σπεύστε στις τράπεζες να πληρώσετε... Εκεί που η ακρίβεια σας περιορίζει τις δυνατότητες για διακοπές και ξεκούραση, μη φοβάστε, η **μέριμνα** και το **άγχος** θα σας «ενδυναμώσουν» μέσα στους καύσωνες του καλοκαιριού να τρέχετε με τα χαρτιά στο χέρι από ουρά σε ουρά να δηλώσετε τις περιουσίες σας πριν λήξει η προθεσμία που... δεν πρόκειται να παραταθεί!

Καημένε Έλληνα, πώς σε παιδεύουν οι «άνετοι» και σε απειλούν με πρόστιμα και με τον κίνδυνο να σε απαλλάξουν από τα περιουσιακά σου στοιχεία, αν δεν δηλωθούν... Όλα αυτά, βέβαια, για το καλό σου γίνονται, όσο κι αν είναι δύσκολο εσύ να το καταλάβεις...

Όπως με τόσες στερήσεις και θυσίες έχεις κερδίσει την... ευημερία σου και σε ζηλεύουν οι αλλοδαποί, έτσι και τώρα θ' αποκτήσεις το κτηματολόγιό σου και θα ασφαλιστεί και η ατομική περιουσία σου, μιας και από πάσης άλλης πλευράς είσαι ασφαλισμένος! Και για τα γεράματά σου, και για το ένδοξο όνομά σου, και για τα έρμα σύνορά σου, και τα εκποιούμενα ασημικά σου, και τα άγια έθιμά σου!

Γ. Σ. Γ.



**Καλύτερες μέρες!**  
**«Απολύσεις - Ανατιμήσεις - Τερατογεννήσεις»**

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελευταία συνεσκέφθη, για να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας και της φτώχειας που πήρε παγκόσμιες διαστάσεις, απεφάσισε, όπως είναι γνωστό, κάτι πολύ πρωτότυπο για τις συνθήκες της. Η ολομέλεια των ηγητόρων της που απαιτεί, συνήθως, από τα κράτη μέλη πιστή εφαρμογή των «οδηγιών» της, στην προκειμένη περίπτωση «ένιψε τας χείρας της», ενώ σε όλες τις άλλες περιστάσεις δεν διστάζει να τ' αφήνει άπλυτα...

Αδίστακτα αποφασίζει περικοπές συντάξεων, μισθών και φορομνηχτικών μέτρων, ομοφυλοφιλικών ευροεμπνεύσεων κ.τ.λ., ενώ τώρα παραχωρεί στο κάθε εταιρικό κράτος με δική του πρωτοβουλία να λύσει το «ακανθώδες» πρόβλημα της ακρίβειας και της φτώχειας.

Κατόπιν της... εμπνευσμένης αυτής απόφασης της Ε.Ε., αντί να πετάξουμε σανίδα οικονομικής σωτηρίας στους καταποντιζόμενους

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι ομιλίες της ομάδος, που εκδίδει το φυλλάδιο «ο Άγιος Ελευθέριος», στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, κάθε Σάββατο 8-9 μ.μ.

## Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ Ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ανυφαντής ή Δημητρίου ή Εσωχωρίτης, γιος του υφαντή Νικολάου από το Απόκουρο της Αιτωλίας. Το 1759 πηγαίνει στο Άγιον Όρος και συμπληρώνει την εγκύκλιο μόρφωσή του στην Αθωνιάδα Σχολή. Εκάρη μοναχός στην Μονή Φιλοθέου, χειροτονήθηκε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος και έλαβε το όνομα Κοσμάς.

Στην Αθωνιάδα Σχολή παρακολούθησε ανώτερα μαθήματα θεολογίας, φιλοσοφίας και πήρε γνώσεις ιατρικής και αστρονομίας από τους διάσημους δασκάλους Ευγένιο Βούλγαρη, Παναγιώτη Παλαμά και Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. Το 1760 μεταβαίνει στη Κωνσταντινούπολη με άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ Β' (1757-1761) και αρχίζει τις περιδείξεις του στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και στα Επτάνησα.

Τα σύνεργά του ήταν δύο: Ένας ξύλινο σταυρός, πρόχειρα φτιαγμένος, σημάδι της αγωνιστικότητάς του και ένα σκαμνί για να είναι πιο ψηλά και να ακούγεται από όλους.

«Υπήρξε ο μεγαλύτερος αναγεννητής της Τουρκοκρατίας και ο κατ' εξοχήν Άγιος της Κλεφτουριάς, που με το σπαθί του μας έδωσε τη Λευτεριά» (Φάνης Μιχαλόπουλος).

Με την ζωή και την δράση του ετοίμασε την Επανάσταση για το «ποθούμενο» -όπως έλεγε παραβολικά- και την δημιουργία της Νέας Ελλάδας. Σε μια δύσκολη περίοδο για το Γένος εμφανίζεται πρωτόπορος στον ορίζοντα των κοινωνικών αναγεννητών του ελληνισμού.

Αυτός ο Εθνεγέρτης καλόγηρος, αυτή η αδάμαστη ψυχή, γύρισε όλη τη σκλαβωμένη Ελλάδα και κυρίως την Ήπειρο και απέτρεψε τον εξισλαμισμό. Ήταν αυτό ο θεματοφύλακας της γλώσσας μας. Ο Μεγάλος Διδάχος του Δούλου Γένους και Πρωτοπόρος Αναγεννητής.

Ο Πατρο-Κοσμάς πίστευε πως η παιδεία ήταν η μόνη και ικανή να αφυπνίσει το Γένος. Έκτιζε συνεχώς σχολεία και κήρυττε: «Να σπουδάσετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν Ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν και το Γένος μας είναι Ελληνικόν».

## ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ

Περατουμένης πλέον της 29<sup>ης</sup> Ολυμπιάδος στο Πεκίνο, την οποία δεν κατόρθωσαν να επηρεάσουν καθόλου οι καπνοί και οι σφαγές των παρακαυκασίων συγκρούσεων, οι αγώνες έληξαν σαν μια γιορτή ενός ξεχωριστού κόσμου που πανηγύριζε αδιαφορώντας αν γύρω του η πλάση καιγόταν!

Οι αθλητές, οι χώρες και οι «φιλαθλες» εταιρείες μετρούσαν τα χρυσά τους, οι εξωγήινοι γίγαντες τις αρμάθες χρυσών και εμείς ενθουσιασμένοι κουνουνίζαμε τα χάλκινά μας με ταπεινωση και ολιγάρκεια!

Σε μια εποχή που ακμάζει η κριτική και η αμφισβήτηση των αξιών και όλα τα αυτονόητα και οι δοκιμασμένες από αιώνες αλήθειες αναθεωρούνται από σπιρτόζους δημοσιογράφους και εκσυγχρονιστές, πώς και δεν απασχολήθηκαν τα παράθυρα των Μ.Μ.Ε. με θορυβώδεις και μαχητικούς διαλόγους σχετικούς με συμβάντα εις Πεκίνο;

Πώς δεν ηγέρθησαν οι συνήθως οργισμένες συνειδήσεις Ελλήνων

Γενικά το κήρυγμά του ήταν ένα κήρυγμα αγάπης, ανθρωπιάς, δικαιοσύνης και ομόνοιας.

Γνήσια και υψηλή ήταν η αποστολή του: Ελευθερία του πνεύματος από τα δεσμά της αμάθειας και ελευθερία από τα δεσμά της τυραννίας. Έπεσε για την θρησκεία και την Πατρίδα. Θυσιάστηκε για την ηθική ανύψωση του λαού και την αναγέννησή του.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως εις πράξη τους στις 20 Ιουλίου 1961 τον ανακήρυξε Άγιο. Μόνο η Εκκλησία τον τιμά ως μάρτυρα και αγωνιστή της πίστης και της πατρίδας, η πολιτεία όχι. Δεν είδαμε ποτέ «διδαχές» του σε κάποιο σχολικό βιβλίο, ούτε καμιά τιμητική εκδήλωση για την μνήμη του. Κι όμως, ο θρύλος του εξακολουθεί να γεμίζει ολόκληρη την Ελλάδα. «Βάθρα χρυσά στήνει ο λαός και δεν αλησμονάει...».

Στη συνείδηση του λαούς μας η μορφή του συνδέθηκε με την ενσάρκωση του εθνικού οράματος.

**Ν. Ι. Κωστώρας**

δημοσιογράφων, να διαμαρτυρηθούν και ν' απαιτήσουν ανάλυση των συγκεχυμένων τρόπων και του ζοφερού παρασκηνίου μέσα εις το οποίο ημπορούν μυστηριωδώς να εξυφανθούν οι κατηγορίες ντοπαρίσματος; Μία ή δύο αδύνατες φωνές ακούστηκαν φευγαλέα, «στα ψιλά γράμματα» συμπαραστεκόμενες στους τόσο παγερά σφαγιασθέντας αθλητές μας...

Καλά, ανάμεσα σε τόσες χώρες που έλαβαν μέρος στην Ολυμπιάδα της Κίνας, μόνο η Ελλάδα, η μητέρα της αθλητικής αυτής γιορτής, ευρέθηκε δακτυλοδεικτούμενη ενόπιον τόσων εθνών για διεθνή εξαπάτηση! Μόνο εμείς δώσαμε το δικαίωμα στον κύριο Ζακ Ρονγκ, πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να ειπεί, αποπερατουμένων των αγώνων, ότι η Ελλάς πήρε το χρυσό στο άθλημα του ντοπαρίσματος!!!

Φοβερό αυτό το ρεζιλίκι που μας έλουσε υπό τα βλέμματα τόσων... αθών λαών. Ν' ακουσθεί επισήμως με ειρωνικό σχόλιο η καταδίκη μας!

Μεγάλη η δυσφήμιση της χώρας που εγέννησε τη γιορτή της αθλητικής άμιλλας των λαών και μαζί μ' αυτή, μια ευκαιρία κατάπαυσης εχθροπραξιών μεταξύ αντιμαχομένων, που σήμερα έχει καταργηθεί.

Παρ' όλα αυτά δεν ίδρωσε τ' αφτί μας! Κατάπιαμε το χάπι του κυρίου προέδρου χωρίς νερό, κατάπιαμε και τη γλώσσα μας. Ίσως γιατί είμαστε εθισμένοι από το 2004 με την ψυχρολουσία που μας έγινε από το ίδιο πρόσωπο, άμα τη ενάρξει των αγώνων, με την αποπομπή του Κεντέρη και της Θάνου. Καμία υποστήριξη τότε των, θαμμένων ζωντανών αθλητών μας εκ μέρους των λογιώτατων κριτών του «καταπατημένου δικαίου». Αλλά και ουδεμία εκδήλωση επιφύλαξης και συμπαθείας εκ μέρους των εγκαρδίως πάντα συμφωνούντων προς τας κορυφάς των ορέων, ημετέρων διοικητικών παραγόντων!

Χωρίς διαμαρτυρίες ημετέρων, χτυπάνε την πίστη μας. Χτυπάνε την ιστορία μας. Χτυπάνε την Παιδεία μας. Γιατί να μην κάνουν το ίδιο και στους αθλητές μας; Ο χώρος του ντοπαρίσματος είναι τόσο σκοτεινός, ανεξερεύνητος και ευρύχωρος...

**Γ. Σ. Γ.**