



# ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

## Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Νεανική Περιοδική Έκδοση. Αριθ. φύλλου 140, Έτος 14ο, Φεβρουάριος 2008

### Φρούτα Νέας Εποχής

**Π**αράξενα φαινόμενα παρατηρούνται στις μέρες μας, αγαπητοί αναγνώστες, και νέα φρούτα της Νέας Εποχής εμφανίστηκαν στην αγορά προς βρώσιν από τους καταναλωτές. Μας έρχονται από το εξωτερικό, είναι πάμφθηνα, έχουν ωραίο χρώμα, αλλά είναι πικρά. Εν τούτοις έχουν μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη και Αμερική και όπως όλα δείχνουν θα εντυπωσιάσουν και τους Έλληνες καταναλωτές που ήδη έχουν σπεύσει στις αγορές για να τα προμηθευθούν.

Είναι τα φρούτα της σύγχρονης διαπαιδαγώγησης, που ζευγμένη στο κάρο της Νέας Εποχής χωνεύει στο παχύλο της στομάχι κάθε μοντέρνα συνταγή αταίριαστων εδεσμάτων, τα οποία σε άλλη εποχή θα προκαλούσαν ανακάτεμα και αναγούλα.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν αρκείται στο να συντηρεί και ν' αυξάνει το βιοτικό του επίπεδο **αναλίσκων** με αυτάρκεια τα τερπνά και ωφέλιμα, αλλά επιθυμεί με βουλιμία να **καταναλώνει** ανικανοποίητος, χωρίς μέτρο, προς κόρον ψυχής και σώματος, την κάθε άχρηστη, αποσυνθεμένη και επιζήμια τροφή. Οι απαγορευμένοι καρποί, οι άλλοτε ενοχικά εσθιόμενοι, πωλούνται τώρα ανεξέλεγκτα σε τιμές εξευτελιστικές στα παζάρια του νεοεποχικού εκσυγχρονισμού, όπου ο αγορανομικός έλεγχος κλείνει το μάτι στους παντός είδους ανοιχτόκαρδουςπραματευτάδες. Κι ο ανυποψίαστος πελάτης καμαρώνει με το δικαίωμα της επιλογής τού λιγότερο σάπιου, θύμα κι αυτός της υποκριτικής

(Συνέχεια στη σελ. 2)

### Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

**Ω!** Πόσο ωραία είναι η Πίστη μας, των Ορθοδόξων Χριστιανών, μία Πίστη που δεν περιορίζεται σε ηθικιστικούς κανόνες και «πρέπει», αλλά εμπνέεται από την ελευθερία που πηγάζει από το πρόσωπο του ζωοδότη Χριστού και αντανακλάται στα πρόσωπα των Αγίων του.

Η καθολικότητα της Εκκλησίας μας και το Ορθόδοξο αληθινό βίωμα είναι σαν ένα «πάζλ», στο οποίο ο κάθε Άγιος έρχεται να συμπληρώσει με τη ζωή του και ένα μικρό ή μεγάλο τμήμα της όλης εικόνας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία μας δεν στηρίζεται σε κανόνες, αλλά σε βιώματα αγίων ανθρώπων που μιμήθηκαν κατά το δυνατόν την αγία ζωή του Χριστού μας. Άγια βιώματα, ποικίλα, διαφορετικά, πολύμορφα, πολλές φορές ακραία, συνθέτουν την ορθόδοξη πίστη μας, που στην ουσία τους όμως πάντοτε εμπειριάζουν την σταυροαναστάσιμη αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο.

Ένας τέτοιος χαρακτηριστικός άγιος βίος είναι και αυτός της Αγίας των Αθηνών, της Αγίας μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηνάιας που γεννήθηκε το 1522, στα δύσκολα εκείνα αιματηρά χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς.

Καταγόταν από την αρχοντική αθηναϊκή οικογένεια των Μπενιζέλων, καθώς και από την οικογένεια των Παλαιολόγων. Η μικρή Ρεβούλα όπως την ονόμαζαν χαϊδευτικά (από το Παρασκευούλα), διακρινόταν από την παιδική της μόλις ηλικία για το ήθος και την ευφυΐα της.

(Συνέχεια στη σελ. 4)



### Τελώνου και Φαρισαίου

**Μ**πράβο του αξιοτίμου και αξιοθαύμαστου Φαρισαίου που με αυτοπεποίθηση εκφράζει την παντελή διαφορετικότητά του από αυτόν τον αξιοθρήνητο τελώνη, που προσευχόταν χτυπώντας το στήθος του και ούτε τα μάτια του δεν τολμούσε να σηκώσει στον ουρανό, τα βεβαρημένα από τις αμαρτίες του.

Κατ' αυτόν τον τρόπο εκδηλώνονται οι αξίες. Με την περιφρόνηση των ανθρώπων της... ανύπαρκτης αρετής, των περιθωριακών συνηθειών και

του χαμηλού πολιτισμικού επιπέδου! Ευχαριστούμε, υψηλόφωνα παιδαγωγέ, που ο ζήλος σου ανυπομονεί να μας βγάλει από το σκοτάδι και να μας εκθέσει εις της ευγενείας το άδυτο φως, ώστε και ημείς της βραδύτητος οι οδοιπόροι ν' απολαύσωμεν το λαμπρόν των οδηγιών της Ε.Ε. πολυπολιτισμικόν, νεοταξικό καθεστώς!

Ω, ουρανοί, που ήσασταν κρυμμένοι τόσοι αιώνες και δεν αντιληφθήκατε τα νοήματα που χαράζει η σημερινή αυγή; Φιλόσοφοι και καλλιτέχνες, που κουράσατε τόσα χρόνια την Ιστορία με τις θεωρίες σας, τα συμπεράσματά σας και τα «θαύματά» σας. Πατέρες και Άγιοι ισάγγελοι και ισα-

πόστολοι, πως και δεν άγγιξε ο νους και η καρδιά σας όσα οι Ευροχείμαρροι του Πνευματικού πλούτου και της Σοφίας σήμερα μας αρδεύουν;

Απύθμενη πολυπολιτισμικότητα, Προκρούστια μεταρρυθμιστικότητα, «κουνιστή» Ευροκοινωνικότητα! Χαίρετε λαοί και αγαλλιιάσθε, ιδέστε δόξες και θαυμάστε...

Τι να θαυμάσουμε; Τι άλλο; Το χαρμάνι των πολιτισμών! Όλοι οι πολιτισμοί πρέπει να είναι σεβαστοί κι εξισωμένοι. Καμία η διαφορά του Χριστιανισμού από τον Ισλαμισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον Ινδουισμό και τη θρησκεία των Μαορί που λατρεύουν

(Συνέχεια στη σελ. 3)

## Φρούτα Νέας Εποχής

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

και συμφεροντολογικής συμπεριφοράς των εκάστοτε ιθυνόντων που προωθούν την παρανομία.

Και θα περίμενε κανείς ότι τέτοιου είδους φρούτα μπήκαν λαθραία στη χώρα μας, μια και οι φύλακες αγρυπνούν, χωρίς κανείς να το πάρει είδηση, και βρέθηκαν παρανόμως στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Όμως ο καθένας θα διαψευσθεί, γιατί ενώ μέχρι τώρα ήμασταν συνηθισμένοι να βλέπουμε το νόμο να κυνηγάει την παρανομία, ή τουλάχιστον να κάνει τα στραβά μάτια, τώρα μένουμε άφωνοι μπροστά στο πρωτοφανές φαινόμενο, ο νόμος να αναλαμβάνει την υιοθεσία της και να γίνεται ο ανάδοχός της. Κι έτσι η παρανομία γίνεται ανομία, αποκτώντας επίσημους προστάτες.

Δεν πέρασε πολύς καιρός από την δικτατορική επιβολή του επαίσχυντου βιβλίου της Ιστορίας της Στ' Δημοτικού, που μετά από πολύ αγώνα αποσύρθηκε, και το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει την καινούργια του παραγωγή, «Η μόνη μειονότητα είναι οι ρατσιστές» σε σενάριο και σκηνοθεσία Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Με το σύνθημα «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» και «οι νέοι από πάνω», το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει το δρόμο στη διεύρυνση της συνείδησης των νέων, αφού το έντυπο εστάλη σε όλα τα σχολεία, και με ύπουλο τρόπο παροτρύνει τους μαθητές να χωνεύσουν ό,τι απόβλητα εκβράζει.

Έτσι, σύμφωνα με το έντυπο, «όπως ορίζει ο νόμος 3304/2005 του Ελληνικού Κράτους: Ρατσισμός είναι κάθε διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (διάβαζε, ομοφυλόφιλοι). Και όσον αφορά τους μετανάστες, δεν κάνει καμία διάκριση σε οικογενειακές και εγκληματίες, αλλά επηρεάζοντας συναισθηματικά τους μαθητές, αναφέρει τις δυσκολίες που πέρασαν για να φτάσουν στη χώρα μας, «επειδή μας χρειαζόνταν, και έμειναν επειδή τους χρειαζόμαστε εμείς»...

Να μην είστε, λοιπόν, ρατσιστές, παροτρύνει το Υπουργείο Παιδείας, και μην κάνετε διακρίσεις. Γιατί δεν θέλουν ν' αγγίζεται το θέμα; Επειδή θέλουν ελεύθερα να τους εκμεταλλεύονται και για να μη χαθεί «η ελπίς της εργασίας των»; Επειδή θέλουν εργατές ανασφάλιστους, πρόθυμους στην υπηρεσία τους; Όπως και να έχει, ο παραπάνω νόμος ψηφίστηκε -ύστερα από Οδηγίες (2000/43 και 2000/78) της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και κανείς δεν πήρε μυρωδιά παρότι το θέμα όζει

σ' όλα του τα σημεία. Η μεγαλύτερη δε υποκρισία είναι να μιλούν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν υπάρχει κράτος στην Ευρώπη να τα έχει περιφρονήσει τόσο, όσο το Ελληνικό Κράτος. Η αποκορύφωση όμως βρίσκεται στον «σεξουαλικό προσανατολισμό». Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει αναιδώς και απροκάλυπτα: «Οι Έλληνες (σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο) είναι από τους λιγότερο ανεκτικούς Ευρωπαίους σε θέματα ομοφυλοφιλίας και ιδιαίτερου σεξουαλικού προσανατολισμού»...

Η αναισχυντία σ' όλο της το μεγαλείο. Να παραπλανούν κατ' αυτόν τον εξοργιστικό τρόπο τους μαθητές και να τους διαφωτίζουν να ανέχονται την ομοφυλοφιλία, ενώ έμμεσα τους οδηγούν σ' αυτή! Αποσκοπούν να εξοντώσουν κάθε ίχνος συνείδησης από τους νέους, ώστε να μην υπάρχει στο εξής καμία δύναμη αντίδρασης μέσα στην κοινωνία και άνετα να πραγματοποιούν κάθε άνομο και επίβουλο συμφέρον τους.

Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος θα ψήφιζαν έναν τόσο επαίσχυντο νόμο; Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος θα κυκλοφορούσε τέτοια έντυπα στα σχολεία; Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος θα συντελούσε σε τόσο αρρωστημένες εξελίξεις για τους νέους της πολιτείας; Πόση, αλήθεια, ελευθερία ποθεί ακόμα ο άνθρωπος; Μήπως μετά από μια τριακονταετία, ίσως και ωριότερα, οι τότε μαθητές κληθούν να χωνέψουν και το φρούτο της παιδεραστίας, για να μην είναι ρατσιστές απέναντι στους παιδόφιλους; «Ε, αποκλείεται να φτάσει το Υπουργείο Παιδείας μέχρι εκεί», θα πει κάποιος. Ποιος φανταζόταν όμως προ τριάντα χρόνων ότι το Υπουργείο Παιδείας θα προέβαινε σε τέτοιες αποφάσεις για την ομοφυλοφιλία; Και μη δούμε και χειρότερα...

Η άλωση της πολιτείας πλέον γίνεται εκ των έσω. Τι να τους κάνουμε τους εχθρούς; Όπως η συνείδηση είναι ο φύλακας για την ψυχή του ανθρώπου, έτσι είναι και οι νόμοι για την πολιτεία. Των φυλάκων κοιμωμένων, εκλάπη ο θησαυρός, ή μάλλον, των φυλάκων εξαγορασθέντων επωλήθη ο θησαυρός.

**Ιωάννης Γκεζερλής**

Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου  
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής  
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,  
Τηλ: 210 6195766, vgezer@cc.uoa.gr

Στείλτε μας το email σας, για να σας αποστέλλεται το φυλλάδιο ηλεκτρονικά.

Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα [www.pigizois.gr](http://www.pigizois.gr)

## Ευχές στον νέο μας Αρχιεπίσκοπο

**Κ**αινούργια μας ελπίδα για την αποκατάσταση των εκκλησιαστικών μας πραγμάτων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, συνεπικουρούμενος φυσικά από την Ιεράν Σύνοδο και όλο το πλήρωμα κλήρου και λαού, που περιμένει πάντα ουσιαστική και δημοκρατική διοίκηση, σύμφωνα με το μη αλλοιούμενο πνεύμα της Ορθοδοξίας!

Του ευχόμαστε πάσαν εκ Θεού δύναμη, αντοχή και διακριτικότητα, αναγκαία, για να διαλύσει τα σύγχρονα πυκνά σκότη, που το θράσος τους έχει φτάσει στο σημείο να μας επιβάλλει να ποιούμε «τα μη καθήκοντα».

Ευελπιστούμε ότι η ευθύτητα του χαρακτήρα του νέου μας Αρχιεπισκόπου, δεν θ' αφήσει αδιόρθωτα και χωρίς λύση πολλά από τα προβλήματα που εξέχουν χαρακτηριστικά και συνήθως λέγουν «γλυκύ το πικρό» έχοντας νεοεποχική την προέλευση.

## Το διαβάσαμε και το θαυμάσαμε

**Α**γαπητοί αναγνώστες του φυλλαδίου «ο Άγιος Ελευθέριος», έχοντας ασχοληθεί το έντυπό μας, κατά δύναμη με την περίπτωση της θρασυτατης υπόθεσης του βιβλίου της Ιστορίας της Στ' Δημοτικού, σας συνιστά ανεπιφύλακτα ένα μικρό βιβλίο, απαραίτητο για κάθε Έλληνα και Ορθόδοξο Χριστιανό που πονάει για τις βεрутάτες επιθέσεις που δέχεται αυτή την εποχή η χώρα και η πίστη του.

Είναι το βιβλίο του λογίου Μοναχού, πατρός Αββακούμ αγιορείτου «ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ» που με απaráμιλλο θάρρος, ευθύτητα και εμπειριστατωμένες περιγραφές, καταπολεμά το επιτιθέμενο έντεχνο ψεύδος που αιφνιδιαστικά προσέβαλε την ιστορία μας, προβληματίζοντας και τραυματίζοντας παιδικές συνειδήσεις.

Το βιβλίο αυτό που εξεδόθη τον Αύγουστο του 2007 μπορεί να το βρει κανείς σίγουρα, εφ' όσον δεν έχει εξαντληθεί στο βιβλιοπωλείο Νεκτάριου Παναγιόπουλου στην Αθήνα, οδός Χαβρίου 3, τηλ. 210 3224819.

Είναι ανάγκη να πληροφορηθούμε ποιοι και πως επιβουλεύονται τη χώρα μας, γιατί φυσικά δεν θα είναι η μόνη περίπτωση αυτή.

Ας επωφεληθούμε λοιπόν από την αξιοθαύμαστη προσφορά ενός Μοναχού που σπάει κυριολεκτικά τον κανόνα της μοναχικής σιωπής, εμπνεόμενος από της αγάπης την παντοδύναμη ειλικρίνεια, για να εκφράσει παρρησία όσα, δυστυχώς, σήμερα δεν λέγονται!

## Τελώνου και Φαρισαίου

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

τα τότε και προσκυνούν τις μαγείες. Καμιά η διαφορά

μεταξύ Ορθοδοξίας, παπισμού και προτεσταντισμού. Όλες τον ίδιο Θεό πιστεύουν με τη διαφορά ότι τον πιστεύουν και τον λατρεύουν, με διαφορετικό τρόπο!!!

Δηλαδή, άλλες προσκυνούν έναν κοινό άνθρωπο αντί του Χριστού (παπισμός) και άλλες την σοφία του εαυτού τους (προτεσταντισμός). Επειδή δε ο άνθρωπος ρέπει μάλλον στο να κινείται κατηφορικά, θα πραγματοποιηθεί έτσι ο στόχος της παγκοσμιοποίησης που μας θέλει τους πάντες μία μάζα άβουλη, μοιρολατρική, χωρίς αντιστάσεις, με μπερδεμένη και αμβλυμένη την κριτική μας ικανότητα και ανεπτυγμένη την υποτακτική μας ιδιότητα και την καταναλωτική μας δεινότητα!

Προκειμένου λοιπόν να μην δημιουργηθεί στη χώρα μας «κάστα» αντίθετη προς αυτούς τους παγκόσμιους προγραμματισμούς, πρόνοιαν οι ηγέτες μας, οι εκτός και εντός της χώρας, να μεριμνήσουν για την ψήφιση νόμου που θα μας απαλλάσσει από τυχόν υπάρχουσες αντιστασιακές διαθέσεις και ταυτοχρόνως θα μοιάζει με ανθρωπιστικό έργο!

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες της Ε.Ε. 2000/78 και 2000/43 δημιουργήθηκε ο αντιρατσιστικός νόμος 3304/2005 για να αναστείλει την «ρατσιστική» ορμή ενός λαού που αυτή την εποχή βρίσκεται στο μάτι του οικονομικού και πνευματικού κυκλώνα, και αυτή την ώρα πολιορκείται από εξωτερικούς καθοδηγητές και εσωτερικούς εντολοδόχους, για να προσαρμοστεί πολιτιστικά, οικονομικά και διοικητικά στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα...

Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε οι Έλληνες μήπως επηρεασμένοι γενικά από την «καλοπέρασή» μας και την υψηλοφροσύνη μας, παρασυρθούμε στην ακραία υπερβολή της ρατσιστικής συμπεριφοράς και μοιάσουμε σ' εκείνους τους κλασικούς απάνθρωπους εκμεταλλευτές των δύστυχων μαύρων της Νοτίου Αφρικής που στιγμάτισε η ανθρωπότητα...

Βαρύτατο και ανεξίτηλο το αφοπλιστικό αυτό επίθετο που δεν καθυστέρησαν καθόλου εμπνευσμένοι δημοσιογράφοι μας να προσάψουν ευθύς αμέσως, μάλιστα, με τα πρώτα μεταναστευτικά κύματα αλλοδαπών, που απέδρασαν και εξέμεσαν οι φυλακές γειτονικού κράτους.

Εσπευσαν υπερνοήμονες δημοσιογράφοι της χώρας να μας αποκαλέσουν ρατσιστές, για να καταστείλουν τις αμυντικές μας αντιδράσεις, μέχρι να έρθει η ώρα να εκδοθεί ο νόμος κατά των «διακρίσεων» και με σαφήνεια

να μάθει ο κάθε πολίτης ευρωπαϊκές συμπεριφορές κατά τις φιλάνθρωπες οδηγίες της Εσπερίας!

Τώρα, εάν προ ολίγου οι ανθρωπινικές βόμβες εμπλουτισμένου ουρανού εθέριζαν ενήλικες και παιδιά της Σερβίας με τις ευλογίες και την συμπαράσταση Ευρωπαίων ηγετών αλλά και ημετέρων, αυτό είναι άλλος λογαριασμός!!! Τώρα το κλίμα μετεβλήθη και έγινε «πονετικό» για τους συνανθρώπους μας και ευχόμαστε να παραμείνει σ' αυτή την ευαισθησία.

Πλην όμως, η βιασύνη των διοικούντων να μας συσχετίσουν με ρατσιστές και εντέχνως να «ανακρίνονται» με το έντυπο του Υπουργείου Παιδείας παιδιά σχολικής ηλικίας διδασκόμενα δι' αυτού ότι: «Ρατσισμός είναι κάθε διάκριση, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», είναι στάμπα εξουδετέρωσης κάθε νόμιμης και υγιούς αντίστασης!

Το να προβάλλεται στο παιδικό ψυχισμό, επίσης, η απειλή του αντιρατσιστικού νόμου 3304/2005 που τιμωρεί τους παραβάτες με φυλάκιση 6 μηνών μέχρι 3 έτη και ανάλογα χρηματικά πρόστιμα, καθιστά αυτό το έντυπο περί «ρατσισμού» που διενεμήθη στα σχολεία, κάτι ανάλογο με το βιβλίο της ιστορίας της Στ' Δημοτικού και σπέρνει το φόβο στις παιδικές ψυχές για να ανδρωθεί μαζί τους αυξανόμενης της ηλικίας τους, ώστε να φυτρώσει λαός υποτακτικός στα κελεύσματα της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης!

Στο σύνολο ο Ελληνικός λαός δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά θύματα ρατσιστών που μας περιβάλλουν πανταχόθεν. Ας ψάξουν λοιπόν οι θηρευτές ρατσιστικών συμπεριφορών στις διαθέσεις των γειτόνων μας που ζητούν Μεγάλη Αλβανία, Τσαμουριά και αγνοούν τη Βόρειο Ήπειρο! Τους Σκοπιανούς που χωρίς Αριστοτέλη θέλουν να φτιάξουν Μέγα Αλέξανδρο και κρούουν τις αποκριατικές ασπίδες των με εκκωφαντικούς θορύβους. Και τους Τούρκους, όπου η «εκχυλίζουσα» ευγένειά τους ανυπομονεί τότε θα χρισθεί ευρωπαϊκή!

Εμείς ρατσιστές δεν είμαστε. Αγαπούμε τους μετανάστες, παρότι μας τους ρίχνουν χύμα, με την ελπίδα πως με την είσοδό τους στη χώρα μας θα αλλοιωθούν οι παραδόσεις μας! Αγαπάμε και τους ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, με τη διαφορά ότι δεν εναγκαλιζόμαστε τις ανταρχικές και φασιστικές τους πρακτικές και κακοδοξίες, διότι αυτές δεν εντάσσονται στην έννοια της διαφορετικότητας, αλλά στην έννοια της βίας, της υπερηφάνιας, της καταστροφής και της κακότητας.

Αγαπούμε και τα πρόσωπα της αβίατης αναπηρίας και προχωρημένης

## Ρατσισμός

*Βρε ακατάδεχτοι Έλληνες  
αδιόρθωτοι άνθρωποι  
πότε θα καταλάβετε  
πως ζείτε στην Ευρώπη.*

*Σεις που καυχολογίσαστε  
για την φιλοξενία  
πώς και καταληφθήκατε  
από εχθρική μαγιά;*

*Πώς εναντιωθήκατε  
σε φιλοξενούμενους  
'πειδή τους αντικρίσατε  
λιγάκι αγριεμένους.*

*Τι πανικοβληθήκατε;  
Λιγάκι ψυχραιμία,  
αφού σας προστατεύουνε  
κράτος κι αστυνομία.*

*Για την Δημοκρατία μας  
ντροπή το φέρσιμό σας,  
πρέπει να ανανήψετε  
από το ρατσισμό σας.*

*Δε βλέπετε πως έφτασε  
σε πρόοδο μεγάλη  
ο άνθρωπος στ' αφεντικά  
που σκύβει το κεφάλι;*

*Ω, πόση χάρη έχουνε  
οι υποταξαμένοι  
που σούρνονται απ' το χαλκά  
μ' ένα σκονιό δεμένιο.*

*Διακρίσεις στα θρησκευόμενα  
δεν πρέπει να υπάρχουν  
θεός μας τα συμφέροντα  
κι άγιοι αυτοί που άρχουν.*

*Όσο για τη «φιλία» σας  
με τους ομόφυλούς σας  
θαυμάστε την ευρύτητα  
του ευρωπαϊσμού σας!*

**ο Παράλογος**

ηλικίας και ευχόμαστε ώστε και η υποκριτική κρατική μέριμνα το ίδιο να τα αγαπήσει. Αγαπούμε και τους έχοντες «διαφορετικό» γενετήσιο προσανατολισμό (ομοφυλόφιλους). Λυπόμαστε κατάκαρδα για το ανώμαλο πάθος τους και ευχόμαστε για την απαλλαγή τους από αυτό. Όμως με κανένα τρόπο δεν θα κάνουμε φλάμπουρο τα θηλυπρεπή τους κουνήματα.

Φαρισαίε υψωμένε,  
άνανδρε κι υποκριτή  
που γυμνώνεις τον τελώνη  
από κάθε αρετή.

Ποιες εμπνεύσεις σ' οδηγούνε  
και τον θέλεις ρατσιστή  
κι αποπλίζεις και στενεύεις  
την ψυχή τού μαθητή;

Και αμβλύνεις την οργή του  
σ' ότι είναι νοσηρό,  
γιατί θέλεις να φιμώσεις  
κάθε αντιστασιακό.

**Γ. Σ. Γκεζερλής**

## Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΗ Η ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Μεγαλώνοντας έλαβε εξαιρετική μόρφωση κάτι που εκείνη την εποχή ήταν πολύ σπάνιο για κορίτσι. Βέβαια σ' αυτό βοήθησε και το ευκατάστατο της οικογενείας της. Σε ηλικία 14 χρονών οι γονείς της την παντρεύουν, παρά τη θέλησή της, για να την προστατέψουν (συνηθιζόταν την εποχή εκείνη), αφού κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να καταλήξει σκλάβα σε κάποιο χαρέμι. Ωστόσο, ο γάμος της διήρκεσε μόνο τρία χρόνια αφού ο σύζυγός της απεβίωσε, και έτσι η Ρεβούλα 17 χρονών μένει χήρα. Όμορφη, έξυπνη, μορφωμένη, πάμπλουτη, αρχόντισσα στην καταγωγή, γίνεται περιζήτητη νύφη. Όμως η Ρεβούλα αυτή τη φορά δεν εισάκουσε την επιθυμία των γονέων της, ήθελε να ακολουθήσει την ασκητική ζωή.

Όντας ελεύθερη επιδόθηκε σε φιλανθρωπικά και κοινωνικά έργα, βοηθώντας τους κατατρεγμένους Έλληνες της Αθήνας, και στηρίζοντας ποικιλοτρόπως κυρίως τις κοπελιές που βρίσκονταν σε ανάγκη. Δέκα χρόνια μετά το θάνατο των γονιών της η Ρεβούλα εκάρη μοναχή με το όνομα Φιλοθέη και έκτοτε μπόρεσε απεριόριστα πλέον να επιδοθεί ολοκληρωτικά στο αγαπητικό έργο προς τον συνάνθρωπο, χωρίς όμως να αφήσει και την προσωπική νύψη. Αγάπη προς τον Θεό και προς το συνάνθρωπο. Σταυρός! Θυσία!

Ανακαίνισε το ναϊσκο του Αγίου Ανδρέα, που βρισκόταν στο περίβολο του πατρικού της αρχοντικού (σημερινή Μητρόπολη Αθηνών), κάνοντάς τον κοινόβιο. Εκεί η Φιλοθέη ως ηγουμένη συγκέντρωσε γύρω της πλήθος μοναζουσών, που οι περισσότερες ήταν κόρες επιφανών οικογενειών της Αθήνας.

Από το ορμητήριο αυτό ξεκινά το ποικιλόμορφο πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό, και εθνικό έργο της αγίας, που όχι μόνο άλλαξε το βιοτικό επίπεδο, αλλά και τόνωσε πνευματικά τον σκλαβωμένο λαό των Αθηνών. Η Αγία Φιλοθέη ξοδεύοντας την προσωπική της περιουσία ίδρυσε σχολεία, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφεία κ.α. Στο συγκρότημα αυτό που το ονόμασε «Παρθενώνα» βρίσκουν καταφύγιο και περίθαλψη (υλική και πνευματική) αδιακρίτως Έλληνες και Τούρκοι. Προσφέρει μεγάλα ποσά για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, ενώ ιδιαίτερος φροντίζει για τη φυγάδευση των γυναικών στα νησιά, προκαλώντας όλεθρο στα χαρέμια των Τούρκων. Παράλληλα, ιδρύει παραρτήματα στο Χαλάνδρι, τα Πατήσια, το Ψυχικό και την Καλογρέζα.

Η ανδρεία, η υπομονή και η πίστη την χαρακτήριζαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολύμοχθου έργου της, που την έφερνε συνεχώς αντιμέτωπη με την τουρκική σκληρότητα και κακότητα που μαρτυρικά την πίεζε να αλλάξοπιστήσει. «Καθ' εκάστην ώραν με έδιδαν μαρτύριον να γίνω Τούρκισσα εγώ και οι αδελφές ή να με καθύσουν», γράφει στην επιστολή της προς την Γερουσία των Ενετών η αγία (1583).

Ωστόσο, η αγία Φιλοθέη άντεξε στις απειλές, συνέχισε απτόητη το έργο της και κατάφερε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού το «αδύνατο παρ' ανθρώπους», εκδαπανώντας όλες τις δυνάμεις, και προσφέροντας ακόμα και την ίδια της τη ζωή.

Το μαρτύριο δεν άργησε να έρθει. Η σκληρότητα των Τούρκων δεν άντεξε την αγιότητα, το σκοτάδι δεν άντεξε το φως. Η αγία Φιλοθέη συλλαμβάνεται και φυλακίζεται, βασανίζεται σκληρά. Μα μεγαλύτερος πόνος απ' το μαρτύριο ήταν γι' αυτήν οι λεηλασίες και οι καταστροφές που προκάλεσαν οι τούρκοι στα μοναστήρια και τα ιδρύματα που για τόσα χρόνια είχε κοπιάσει. Τότε με παρέμβαση της τοπικής δημογεροντίας η αγία αφήνεται ελεύθερη. Με περισσότερη ορμή και πίστη ρίχνεται στον αγώνα. Μεταφέρει τη μονή της στο μετόχι του Αγίου Ανδρέα (σημερινός Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα στα Πατήσια) και συνεχίζει ακούραστη το έργο της.

Όμως τη νύχτα της 2ας προς 3<sup>η</sup> Οκτωβρίου του 1588, κατά τη διάρκεια ολονυχτίας στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, οι Τούρκοι εφορμούν και πάλι, συλλαμβάνουν την αγία, την βασανίζουν σκληρά και την αφήνουν ημιθανή. Οι μοναχές την μετέφεραν στην κρύπτη της, στην Καλογρέζα, εκεί όμως η αγία δεν άντεξε από τα πολλά τραύματα και, μετά από τέσσερις περίπου μήνες στις 19 Φεβρουαρίου του 1589, τελείωσε τον επίγειο βίο της δεχόμενη από τον αγωνοθέτη Χριστό το αμάραντο στέφος του μαρτυρίου.

Ενταφιάστηκε στο δεξιό μέρος του ιερού βήματος του Αγίου Ανδρέα, ενώ αιώνες αργότερα το σκήνωμα της μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου φυλάσσεται σε ασημένια λάρνακα μέχρι σήμερα.

Ω! Αγία ζωή, βίωμα άριστο, υπόδειγμα αιώνιο, πρότυπο προς μίμηση! Αγία Φιλοθέη, αγία των φτωχών, των αδυνάτων, των σκλαβωμένων Ελλήνων, των ασθενούντων και των ορφανών, των παιδιών και αγραμμάτων, που η φήμη σου έφτασε απ' άκρο σ' άκρο σ' όλη την Ελλάδα και πότισε το δέντρο της Πίστεως και της Λευτεριάς, κυρία των Αθηνών, βοήθησε και οδήγησέ μας, τους ευσεβείς καθ' όλα σημερινούς χριστιανούς, τους εγκλωβισμένους μέσα στους Ιερούς Ναούς μας, να μιμηθούμε το πο-

## ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος, «το χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος» του Ελύτη, συνεχώς παλεύει με τους ορεγόμενους την ομορφιά της, αλλά και την στρατηγική της θέση που την κάνει απαραίτητη στη βουλμία των ισχυρών!

Σοφοί, ευέλκτικοι, διπλωμάτες, θαρραλέοι, παλληκάρια, όσοι απ' τα παιδιά της την αγαπούν και την υπερασπίζονται. Αλλά σε παμπόνηρους, ξενόδουλους και ηττοπαθείς εξελίσσονται «όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται» (Κάλβος) και δεν νοιάζονται για τους σκληρούς αγώνες που η τοπική πραγματικότητα τους καλεί να ζήσουν.

Παντού, σε όλους τους λαούς και τα ανθρώπινα σύνολα, υπάρχουν οι διχασμένες αυτές ηθικοψυχολογικές καταστάσεις. Όμως στην Κύπρο, επειδή το νησί συνεχώς βάλλεται και από επίβουλους άρπαγες κινδυνεύει, οι διαχωριστικές αυτές γραμμές, που χωρίζουν μεγάλα αναστήματα από νάνους, είναι σαφώς πολυμένες.

Θαυμάσαμε προ ολίγων ετών οι Ελλαδίτες τον λεβεντόψυχο Τάσσο Παπαδόπουλο, ακούγοντας από το στόμα του το δεύτερο «ΟΧΙ» του σύγχρονου Ελληνισμού και αναπτερώθηκε το ηθικό μας! Ποιοι εσίγησαν στις προχθεσινές εκλογές τον άνθρωπο που όρθωσε το ανάστημά του σε υπερδυνάμεις και τον παραδέχθηκαν σιωπηρά και ντροπαλά «από μέσα τους» πολλοί ηγέτες;

Περισσότερη ευγνωμοσύνη, κατά τη γνώμη μας, οφειλόταν να εκφραστεί διά των εκλογικών ψήφων στον ηγέτη που ύψωσε το ελληνοκυπριακό φρόνημα κατά τρόπο που ξεπέρασε σύνορα και ενεψύχωσε ομοιοπαθείς λαούς!

Όπως ακούστηκε και έγινε γνωστό, οι «ενδιαφερόμενοι» ισχυροί και ρυθμιστές της πολιτικής ζωής της περιοχής ενέτειναν τις προσπάθειές τους, με στόχο στις πρόσφατες εκλογές, πάση θυσία να αποτύχει το «πρόσωπο», που την προηγούμενη τετραετία τους ταλαιπώρησε, ώστε να θεωρηθούν από μέρος τους επιτυχημένες! Το θέλημά τους, όπως φαίνεται, πραγματοποιήθηκε. Εν πάση περιπτώσει όμως, πέσαμε στα μαλακά με την εκλογή του κ. Χριστόφια και περιμένουμε να ιδούμε τι προσκόμματα θα επινοηθούν για τον αγωνιστή αυτόν από τους «επιτήδειους», για να δυσκολέψουν τις προσπάθειες να εργασθεί για την ενσποίηση της Κύπρου, όπως έχει εξαγγείλει.

Ευχόμαστε και σ' αυτόν τον ειλικρινή μαχητή κάθε επιτυχία και από θεού βοήθεια και συμπαράσταση στο βαρύ έργο του.

Γ. Σ. Γ.

λύπλευρο πνευματικό και κοινωνικό έργο σου, ως Ενορίες, ως Εκκλησιαστικές κοινότητες, προς αποτίναξη του σύγχρονου ζυγού της απιστίας, της ανομίας και της κοροϊδίας που κατατρώγει το έθνος μας. Αμήν.

Β. Γ. Γκεζερλής