

ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

• "Ελεγε ὁ γέροντας: «Ὁ πιστός ἄς ἀποφεύγει νά γνωστοποιεῖ στούς ἀνθρώπους λεπτομέρειες ἀπό τήν πνευματική του ζωή».

• «Τυχερὸς δὲν εἶναι αὐτός πού κερδίζει λαχεία, ἀλλὰ ὅποιος δεχτεῖ στή ζωή του τό "Ἅγιο Πνεῦμα».

• «Ἡ νηστεία εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶμαι ἐβδομήντα χρονῶν καί ἡ νηστεία δὲν μέ ἔχει ζημιώσει. Ἡ μάνα μου μ' ἔμαθε ἀπό παιδί νά νηστεύω. Παρά τήν ἀσθένεια μου, ἔχω ὠφελῆθαι ἀπό τήν νηστεία».

• «Τό χρῆμα εἶναι δόλιο. Ὅταν τό πρωτοπιάνεις στά χέρια σου εἶναι πολύ γλυκό ἀλλά μετὰ γίνεται πικρό, φέρνει ἰλίγγους καί πόνο. Ὁ Χριστιανός πρέπει νά φοβάται τό χρῆμα καί νά ἀγαπᾷ τόν Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι λίπασμα γιά τή ζωή. Ἐνῶ τό χρῆμα εἶναι παγίδα».

• «Παιδιά μου, ἡ ζωή χωρίς τόν Θεό, εἶναι κόλαση, ἀσκήκη τυραννία. Ὅποιος ζεῖ μέ τόν Θεό εἶναι ζωντανός καί ἔχει καλό τέλος».

• «Γενικότερα ὁ σημερινός ἀνθρωπος ἀποξενώνεται σταδιακά ἀπό παραδόσεις τοῦ παρελθόντος. Ἴσως ἡ νεολαία δὲν καταλαβαίνει καί τήν γλώσσα τῶν ἐκκλησιαστικῶν. Δυστυχῶς γιά τούς νέους οἱ κληρικοί μοιάζουμε μέ ὄντα ἀπό ἄλλο πλανήτη».

• «Ὅταν ὀρίσεις τόν Χριστό τροφὸ καί φρουρό τῆς ζωῆς σου, ἡ αἰσιοδοξία καί ἡ ἐλπίδα κατοικοῦν μέσα

σου, παρ' ὄλες τίς πτώσεις, τίς ἀδυναμίες καί τίς πολλές ἁμαρτίες μας».

• «Θαύματα γίνονται καθημερινά ἀλλά δὲν τά βλέπουμε, δὲν τούς δίνουμε σημασία. Τό ὅτι ὁ Θεός παρά τίς κηλίδες καί ἁμαρτίες μας δὲν ὀργίζεται καί δὲν διακόπτει τίς σχέσεις του μαζί μας, αὐτό δὲν εἶναι θαῦμα μέγα»;

• "Ελεγε ὁ γέροντας στούς προσκυνητές πού ρώτῶσαν τί ὥρα νά ξυπνήσουν τό πρωί γιά τήν Θ. Λειτουργία: «Ὅποιος μπορεῖ ἄς ἔρθει στόν Ὁρθρο. Ὅποιοι αἰσθάνονται κουρασμένοι, ἄς ἔλθουν στό "Εὐλογημένη ἢ Βασιλεία". Ὅποιος δὲν μπορεῖ τόσο νωρίς, ἄς μή χάσει τόν Ἀπόστολο καί τό Εὐαγγέλιο, τό Πιστεύω καί τό Πάτερ ἡμῶν. Ἀλλά καί ὅποιος ἔλθει τήν δωδεκάτη, λίγο πρὶν ἀπ' τό Δι' Εὐχῶν μή φοβηθεῖ τήν βραδύτητα, δὲν θά τόν μαλώσει κανεῖς. Ὁ Δεσπότης Χριστός εἶναι Χρηστός καί ἐπιεικής».

• «Μὴν ἀπελπίζεσθε, ὁ Θεός δὲν εἶναι εἰσαγγελέας. Δέν κινδυνεύεις μέ ἔξορία ἢ φυλακή γιά τά λάθη σου. Προσευχήσου, Προσπάθησε, νήστεψε, ἐτοίμασε τόν Ἐαυτό σου γιά νά κοινωνήσεις. Σκύψε νά σοῦ διαβάσω τήν συγχευρητική εὐχή».

• «Δύο νέοι εἶναι καλό νά προχωροῦν σέ γάμο, μόνο ὅταν αἰσθάνονται ὄριμοι καί σίγουροι ὅτι μεταξύ τους ὑπάρχει στενή συγγένεια δηλαδή ὅτι ἔχουν πολλά κοινά στοιχεῖα στόν τρόπο πού σκέπτονται καί ἀντιλαμβάνονται τή ζωή».

Ἐπιμέλεια - Ἐπιλογή
Γεώργιος Θ. Δελαπόρτας

Εἶπα στόν γέροντα ἀσκητή ὀγδοντάρη

«Πές μου, πατέρα μου, γιατί σέ τούτη δῶ τῆ σφαῖρα

ἀχώριστα περπατοῦν ἡ νύχτα καί ἡ μέρα;

Γιατί, σάν νᾶσαν δίδυμα, φυτρώνουνε ἀντάμα τ' ἀγκάθι καί τό λούλουδο, τό γέλιο καί τό κλάμα;

Γιατί στήν πιό ἐλκυστική τοῦ δάσους πρασινάδα, σκορπιοὶ φωλιάζουν κι' ὄχεντρες καί κρύα φαρμακάδα;

Γιατί, προτοῦ τό τρυφερό μπουμπούκι ξεπροβάλει καί ξεδιπλώσει μπρός στό φῶς τ' ἀμύριστά του κάλλη,

μαῦρο σκουλίκι ἔρχεται, μιά μαχαιριά τοῦ δίνει κι' ἓνα κουρέλι ἄψυχο στήν κούνια του τό ἀφήνει;

Τέλος γιατί εἰς τοῦ παντός τήν τόση ἀρμονία νά χώνεται ἡ σύγχυσις κι' ἡ ἀκαταστασία; ...»

Ἀπήνητησεν ὁ ἀσκητής μέ τή βαρεῖα φωνή του πρὸς οὐρανοὺς ὑψώνοντας τό χέρι τό δεξί του:

«Ὅπισω ἀπό τά χρυσά ἐκεῖ ἐπάνω νέφη, κεντᾶ ὁ Μεγαλόχαρος ἀτίμητο γκεργκέφι.*

Κι' ἐφ' ὅσον εἰς τά χαμηλά ἐμεῖς περιπατοῦμεν, τήν ὄψι τήν ξανάστροφη, παιδί μου θεωροῦμεν.

Καί εἶναι ἄρα φυσικόν λάθη ὁ νοῦς νά βλέπει, ἐκεῖ πού νά εὐχαριστεῖ καί νά δοξάζει πρέπει.

Περίμενε σάν Χριστιανός νά ἔλθει ἡ ἡμέρα, πού ἡ ψυχὴ σου φτερωτὴ θά σχίσει τόν αἰθέρα καί τοῦ Θεοῦ τό κέντημα ἀπ' τῆ καλή κοιτάξεις καί τότε... ὅλα σύστημα θά σοῦ φανοῦν καί τάξεις».

Ἀπό τό «Δάφναι καί Μυρσίναι»
Πρωτ. Κων/νου Καλλίνικου

* κέντημα



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ORTHODOX PRESENCE IN INTERNET

www.pigizois.gr

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ (MP3) - ΟΜΙΛΙΕΣ (MP3)
ENGLISH TEXTS - LECTURES

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (ANCILLARY SITE)
www.geocities.com/arkodariki