



ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ καί ὁ Διάλογος τοῦ Κυρίου μέ τήν ψυχή

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ἀγγελε Ἀρχων, Μιχαὴλ, φέρε τό ὄνομα τό γραμμένο πού ἔχω μέσα στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς καλά σημαδεμένο. Κατέβα κάτω γρήγορα καί πᾶρε τήν ψυχή του καί μήν κοιτᾶς ἂν κλάψουνε στό σπίτι οι δικοί του. Σάν ἀστραπή ὑπακούει ὁ Ἀγγελος στήν κλίνη κατεβαίνει καί τήν γραμμένη τήν ψυχή στά γρήγορα τήν φέρνει.

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ: Κύριε ἐγένετο καθώς ἐπρόσταξες, βρίσκεται εἰς τόν προθάλαμον καί περιμένει, τήν Δικαία Κρίση ἀναμένει.

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ὁδηγησε τήν ψυχή ἐδῶ κοντά νά δώσῃ ἀπολογία νά δοῦμε ἂν τά ἔργα της εἶχαν πνευματική ἀξία. Ἡρθε ἡ ψυχή τρεμάμενη καί μισοπληγωμένη, βλέπουσα τόν Χριστόν μέ Λάμψιν Ἀναστημένη.

Η ΨΥΧΗ: Κύριε, ἥμαρτον ζητῶ, βλέπω τά κρίματά μου τώρα μετανοῶ γιά τ' ἀμαρτήματά μου. Δέν πίστενα ὅτι ἡτανε ἀληθινοί οἱ Λόγοι Σου, πού ἔλεγαν οἱ ἵερεῖς καί ὅλοι οἱ Θεολόγοι Σου. Δέν ἦξερα πώς ἄλλη ζωή Κύριε ὑπάρχει, γι' αὐτό καί ξεγελάστηκα κι' ἔκανα τόσα λάθη. Δέν τό συλλογιζόμουνα, καί ἐπιπόλαια σκεπτόμουν τό πώς ἐγώ θά ἔβλεπα τόν Πλάστη καί Θεό μου. Κι' ἐκεῖνα πού μᾶς δίδασκαν νόμιζα ὅτι ἡταν φανταστικά δημιουργήματά τους καί πώς τά λέγανε γιά τό ἐπάγγελμά τους. Ἐβλεπα πού πηγαίνανε πολλοί στήν Ἐκκλησία καί νόμιζα πώς εἶχανε ὅλοι τους κάποια αἰτία. Πηγαίνανε καί στόν παπᾶ νά ἔξομολογηθοῦνε κι' ἔλεγα, κάτι μεγάλο θᾶχουνε νά ἔξαγορευθοῦνε. Ἄλλοι πάλι ἔκαναν στήν Ἐκκλησία ἀγρυπνία καί ἄλλοι ἔδιναν σέ πτωχούς, Ἐκκλησίες καί σέ γηροκομεῖα εἶχα κι' ἐγώ νά δώσω, δέν ἦξερα πώς ἡταν εὐλογία, μά τώρα θά πληρώσω. Καί προσευχή δέν ἔκαμα, μποροῦσα ὅμως νά κάνω, δέν τό συλλογιζόμουνα πώς κάποτε θά πεθάνω. Νόμιζα πώς εἶχα πολύν καιρό ἀκόμα γιά νά ζήσω, γιά νά ἔξομολογηθῶ, μά καί νά

Κοινωνήσω. Κύριε μετάνοιωσα γιά τήν ζωή πού ζοῦσα κι' αν στή γη ἐγύριζα τούς ἄλλους θά καθοδηγοῦσα. Ἐάν στόν κόσμο ἐγύριζα θά φώναζα μέ πόνο νά ἔλθουν ὅλοι οι ἄνθρωποι στόν ἰδικόν Σου δρόμο. Κύριε ως Φιλάνθρωπος ὃπου πονᾶς τόν κόσμο, δός μου μιά ἄκρη, μιά γωνιά, εἰς τόν Παράδεισόν Σου. Μαύροι πολλοί ἥρθανε κοντά μου συνοδεία καθώς ὁ Ἀγγελος μέ ὀδηγοῦσε ἐδῶ στήν Βασιλεία. Κύριε Εὔσπλαχνε καί Λυτρωτά, λυπήσου με καί μένα γιατί δέν ἔχω ἔργα ἀγαθά νά 'ρθουν κοντά σέ μένα. Δέν θέλω στόν προθάλαμο νά πάω νά καθήσω εἶναι θηρία ἄγρια καί πῶς θά τ' ἀντικρύσω; Κύριε Σέ παρακαλῶ λυπήσου με, Σέ ὀλολύζω καί πῶς θά μπῶ στά σκοτεινά γιά πάντα, χωρίς νά Σ' ἀντικρύζω;

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Τώρα δέν εἶναι πιά καιρός, τό ἥμαρτόν σου σβήνει καί ἡ παρέα πούκανες ἐκείνη θά σοῦ μείνῃ. Δέν μέ εἶδες, δέν διάβασες τά Εὐαγγέλιά μου πού γράψανε οι Ἀπόστολοι πού ζήσανε κοντά μου; Γιατί δέν εἶπες ἥμαρτον στόν κόσμο ὅταν ζοῦσες ἄλλά τούς πιστούς ἐχλεύαζες καί τούς περιγελούσες; Ποῦ εἶναι οι ἀρετές πού ἔφερες νά σ' ἀναγνωρίσω, τό μέρος πού θά κάθεσαι τώρα νά στό δωρίσω; Τώρα εἶναι ἀδύνατον, τόπον Παραδείσου ν' ἀποκτήσῃς γιατί δέν ἔχεις ἀρετές τό μέρος νά ὁρίσῃς. Λόγους καλούς δέν ἔλεγε τό ἰδικόν σου στόμα, ἐκεῖνοι οι λόγοι θάφτιαχναν τό αἰώνιό σου στρῶμα. Ποῦ οι ἔλεημοσύνες σου; Ποῦ οι εὐχαριστίες; Ποῦ οι δοξολογίες σου; Καί ποῦ οι Λειτουργίες; Ἐργο καλό δέν ὑπάρχει, κανένα στή ζωή σου καί πῶς ζητᾶς νά ἔλεηθῆς ἀπό τόν Λυτρωτή σου; Τά ψεύτικα παράσημα καί τά πολλά βραβεῖα στήν πρόσκαιρη ζωή, σοῦ χάριζαν εὐτυχία; Ἐνόμιζες τά πλούτη σου κοντά σου πῶς θά 'ρθοῦνε, ὅμως δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά σ' ἀκολουθοῦνε. Λεφτά δέν παίρνει ὁ Δικαίος Κριτής, Πανάγαθα Δικάζει, σύμφωνα μέ τά ἔργα σου τήν ἀπόφαση πάντα βγάζει. Ποῦ οι νηστεῖες σου καί ποῦ οι ἀγρυπνίες; Ἡρθες σάν ὄρφανό πουλί μέ δίχως συνοδεῖες. Δέν τοξερες ὅτι δέν σβήνουνε ἐδῶ οι ἀμαρτίες; Ἐπρεπε σάν ἥσουνα στήν γη νά εἶχες ἐτοιμασίες. Ἐάν ἔξομολογούσουν στούς ιερεῖς ὅλα θά εἶχαν σβήσει. Ἐπειδή δέν τοκανες καί ἀμαρτίες στήν ψυχή σου φέρνεις, αὐτές θά σέ καταδικάσουνε στά σκοτεινά νά μένης. Δέν τοθελα καμμιά ψυχή νά μείνη στό σκοτάδι, τίς ἥθελα ὅλες φωτεινές καί μοναχό τόν Ἀδη. Μά ἔσυ μονάχη διάλεξες τῶν ἐγωϊστῶν τόν δρόμον. Ὡ ταλαίπωρη ψυχή, δέν σέ συγκίνησε ή Σταυρική μου Θυσία; Γι' αὐτό πορεύου τώρα, νά περνᾶς μέ συνεχή ἀνησυχία.

**ΜΕΤΑΝΟΙΑ † ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ † ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ
† ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ † ΥΠΑΚΟΗ: ΑΥΤΑ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ.**